

Grøn - Sagen

Nr. 2

August 2008

25. årgang



En sommerlejrmenu

Velkommen...

skal der lyde til alle, gamle og nye spejdere. Ledere og frivillige, alle forhåbentlig med gode oplevelser fra en lang og dejlig sommer i rygsækken. Flere af os har været på sommerlejre og knyttet nye venskaber og lært en masse nye spejderfærdigheder og traditioner at kende. Alt sammen noget, der er med til at forme os til dem, vi er hver især.

Vi skal nu i gang med en lang efterårssæson med alt hvad det indebærer. Vi skal ned i Ekkodalen, til alle de små frøer. Vi skal i bækken, ud i skoven og nyde lyset indtil efteråret kommer snigende. Så finder vi lygterne frem, gummistøvlerne og nok også regntøjet. Men pyt med det, for spejderne kan hygge sig i alt slags vejr.

I efteråret er der i Bredballe gruppe efterhånden tradition for at tage på en skøn familie weekend til Vork Bakker. Og i år er ingen undtagelse. Støt op om arrangementet og tag hele familien med ud og få nogle fede spejderoplevelser.

Det er nok lidt tidligt at snakke om, men vi skal også i efteråret have afviklet et julemarked og have solgt en masse juletræer. Så der er nok at tage fat på.

Så endnu engang rigtig hjertelig velkommen til endnu en sæson ved Bredballe gruppe.

Redaktørerne.

Christian, Krista og Jytte



Der gøres klar til badning på årets sommerlejr.
Nogle har mere, der skal bades, end andre.



Sejlads på sommerlejren.
Alle Sejlsportsrådets anbefalinger for sikker sejlads er selvfølgelig fulgt.



Bredballe Gruppens nye spejdertelte på rad og række på årets sommerlejr.

Grupperådsformandens indlæg

Nu går sommeren snart på hæld, og vi skal rigtig i gang med hverdagen igen.

Heldigvis betyder det også, at vi skal i gang med en ny spejdersæson. Nogle skal rykke op i år og lære andre spejderkammerater endnu bedre at kende. Hvis man da ikke allerede har lært hinanden at kende på sommerlejren!

I år har alle enhederne i Bredballe Gruppe nemlig været af sted på sommerlejr ved Thurøbund Spejdercenter. Der var en masse aktiviteter både på land og til vands, og lejren var en stor og god oplevelse for alle dem jeg har snakket med!

Til september er der så mulighed for at hele familien kan komme på spejderlejr. Det er på den traditionsrige familieweekend i Vork. Læs mere om det et andet sted i bladet.

Endelig vil jeg nævne, at vi inden for det sidste år har haft en rigtig stor medlemsfremgang her i Bredballe Gruppe – det er fantastisk positivt. Og det vidner om, at vi har en flok ledere, der gør et stort og flot stykke arbejde for og med vores børn. Det vil jeg gerne benytte lejligheden her til at sige en stor tak for ☺.

Jeg vil samtidig krydse fingre for, at det lykkes os at få et par ledere mere til de yngste – Bæverflokket. Som det ser ud nu bliver vi nødt til at sætte en begrænsning i antallet af bævere med en tilhørende venteliste. Men mon ikke det går? I hvert fald er det nu du har chancen, hvis du overvejer at blive spejderleder – eller kender nogen der gør!

Ha' en god efterårssæson!

Hanne M. Damm



Om bålet på årets sommerlejr

Familieweekend

Bredballe Gruppe har en mangeårig tradition for at holde en familieweekend i starten af efterårssæsonen – 2008 er ingen undtagelse! Så hvis du ikke allerede har sat et stort X ved weekenden 20. – 21. september, skal du gøre det nu!

Weekenden er for alle medlemmer i Bredballe Gruppe samt deres søskende og forældre. Programmet er tilrettelagt så alle kan være med – uanset alder og spejderfærdigheder!

Som tidligere år afholdes familieweekenden også i år i FDF's lejrcenter i Vork. Bævere, ulve og juniorspejdere sover på sovesale – til søskende og forældre er der familierum med 4-6 køjer.

Der kommer særskilt invitation til weekenden.

Familiegudstjeneste

Bredballe Kirke arrangerer en familiegudstjeneste i det blå. Tag far, mor, fætre og grankusiner med til en festlig eftermiddag i det fri.

Sognepræst Birgith Vestergaard vil sammen med Rytmetrolden Ann lave en festlig gudstjeneste, hvor der både vil være latter og noget at tænke over - alle er naturligvis velkomne!

Medbring gerne et tæppe til at sidde på, og tøj, der passer til vejret.

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Sted: | Ved Bredballe Kirkes parkeringsplads |
| Dato: | 31/8 2008 kl. 14.00 |
| Tema: | Vi er små og store |

Deltagelse er gratis, men der vil være salg af kaffe, kage og saft efter gudstjenesten

Arr: Bredballe Kirke i samarbejde med Børneklubben, Torsdagsklubben og KFUM-Spejderne

Besøg Æbleskoven

Spejdercenter Æbleskoven ved Daugaard Strand afholder Æbledag og Åbent hus lørdag d. 11. oktober kl. 10-16 – alle er velkomne! Selv-pluk æbler kan købes for en beskedent pris, lige som der er forskellige aktiviteter at prøve for både børn og voksne.

Mere information: www.aebleskoven.dk



Distriktssommerlejr 2008 til Thurø Bund

Munkebjerg distrikt havde arrangeret sommerlejr på Thurø Bund spejdercenter med ca. 350 deltagere fra hele distriktet.

Bredballe gruppe begyndte turen fra Vejle Banegård, hvor vi blev hentet i bus. Turen gik fint med fællessang og karaoke.

Gruppen var heldig at have haft mulighed for at købe 6 nye telte (se foto side 2) med tilskud fra Y-Mens, De Stedsegrønne samt Sct. Georgsgilderne og i Odense købte Frank lige et stort partytelt, så vi var helgarderet. Der blev sendt en venlig tanke til juletræssælgerne, julemarkedet og sponsorat fra Y-mens og De Stedsegrønne.

Efter at have fået lejrpladsen bygget op deltog alle børn i en masse spændende aktiviteter som f.eks. sejlads, badning, jorden rundt og en hel masse mere. Den sidste dag skulle hver gruppe lave en aktivitet, og man besøgte så de forskellige grupper, alt efter hvilke aktiviteter man gerne ville deltage i.

Vejret var med os det meste af tiden. Efter voldsomme regnskyl kom altid sol og blæst, så alle blev tørre igen.

Lørdag drog alle hjem – godt trætte – og mætte af rigtig mange dejlige indtryk.

Se billeder fra sommerlejren rundt omkring i bladet.

Krista



Samarbejde om savnen på årets sommerlejr

Aktivitetsplan for Bæverne efterår/vinter 2008



| Dag | Dato | Aktivitet | Ansvarlig |
|------------------|--------------------|--|-----------|
| Tirsdag | 19.08.2008 | Fælles spejderopstart. Kl. 18.00-19.30 | |
| Tirsdag | 26.08.2008 | Kort og orientering | Birgitte |
| Søndag | 31.08.2008 | Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved Bredballe Sognegård | |
| Tirsdag | 02.09.2008 | Skovens spisekammer | Birgitte |
| Tirsdag | 09.09.2008 | Bålaften | Birgitte |
| Tirsdag | 16.09.2008 | Naturbingo | Birgitte |
| Lørdag Søndag | 20.- 21.09.2008 | Familieweekend | |
| Tirsdag | 23.09.2008 | Intet møde | Birgitte |
| Tirsdag | 30.09.2008 | Løb i skoven | Birgitte |
| Tirsdag | 07.10.2008 | Knob og knuder | Birgitte |
| Tirsdag | 14.10.2008 | Intet møde, efterårsferie | |
| Tirsdag | 21.10.2008 | Vi laver lanterner | Birgitte |
| Søndag | 26.10.2008 | 10 kilometermærke. Vi mødes på parkeringspladsen ved Tirsbæk Strand kl. 09.00. | Birgitte |
| Tirsdag | 28.10.2008 | Intet møde | |
| Tirsdag | 04.11.2008 | Førstehjælp | Birgitte |
| Tirsdag | 11.11.2008 | Bålaften | Birgitte |
| Tirsdag | 18.11.2008 | Tur i skoven | Birgitte |
| Fre/lør | 21-22. nov | Julemarked | |
| Tirsdag | 25.11.2008 | Fuglekogler | Birgitte |
| Tirsdag | 02.12.2008 | Personlige mål | Birgitte |
| Tirsdag | 09.12.2008 | Julehygge | Birgitte |

Husk altid at være klædt på til udendørs aktiviteter. Parkering skal ske på asfalterede veje, Viemosevej eller Bybækvej.

Møderne er fra kl. 17.00 til 18.30. Det vil være en stor hjælp hvis du ringer afbud hvis du ikke kan komme.

Mange hilsner

Birgitte Simonsen
Krista Larsen

29641154
75711727

ULVEAKTIVITETER EFTERÅR 2008

Bredballe Gruppe



Det er en god ide at have praktisk tøj på, når du skal til spejder... man bliver nemt beskidt! Husk også altid at have overtøj (og støvler!) på efter vejret – vi er næsten altid ude! Husk at have uniform på, hvis du har en.

Meld afbud hvis du ikke kan komme – ring til: Sanne 7581 6025
 Sten 7581 4870

| DATO | MØDEINDHOLD | SÆRLIG BESKED |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| 19. aug. Kl. 18.00 | Første møde efter sommerferien – fællesmøde med bævere og juniorer | |
| 26. aug. | Junglemærke / basismærke Lind | |
| Søn. 31. aug. Kl. 14.00 | Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Sognegård | Husk at komme i uniform |
| 2. sep. | Junglemærke / basismærke Lind | |
| 9. sep. | Junglemærke / basismærke Lind | |
| 16. sep. | Fuldmånemøde | |
| Lør.-søn. 20.-21. sep. | Familieweekend | Nærmere invitation/info kommer |
| 23. sep. | INTET MØDE pga. Familieweekend | |
| 30. sep. | Fællesmøde med junior | |
| 7. okt. | Kniv / økse / førstehjælp | |
| 14. okt. | INTET MØDE pga. efterårsferie | |
| 21. okt. | Kniv / økse / førstehjælp | |
| 28. okt. | Morse og koder | |
| 4. nov. | Aktivitetsløb – vi bruger hvad vi har lært om morse, kniv, økse mv. | |
| 11. nov. | Fællesmøde med junior | |
| 18. nov. | Forberedelse til julemarked | |
| 25. nov. | Bålmad | |
| 2. dec. | Juleafslutning | |

Med ulvehyl
Sanne, Mette, Tina, Marie-Louise, Anette, Christian og Sten



Kanosejlads på årets sommerlejr



Aktivitetsplan for junior i efteråret 2008



| Dag | Dato | Aktivitet | Ansvarlig |
|-----------|--------------|---|--------------|
| Tirsdag | 19/8 - 2008 | Fælles opstart | Mette |
| Tirsdag | 26/8 | Patruljedyst | Frank |
| Søndag | 31/8 | Friluftsgudstjeneste | |
| Tirsdag | 2/9 | Mad på bål | Frank/Lise |
| Tirsdag | 9/9 | Poseuddeling 17.30-ca. 19.30 - Gerne forældrehjælp | Christian |
| Tirsdag | 16/9 | Vi lave vores egne spil | Lars |
| Lør.-søn. | 20 - 21/9 | Familie weekendtur - seddel senere | |
| Tirsdag | 23/9 | Intet møde | |
| Tirsdag | 30/9 | Fællesmøde med Ulve | Ulve |
| Tirsdag | 7/10 | Førstehjælp | Pia |
| Tirsdag | 14/10 | Intet møde - Efterårsferie | |
| Tirsdag | 21/10 | Bålkonkurrencer | Mikkel |
| Tirsdag | 28/10 | Orienteringsløb | Søren |
| Fre.-lør. | 31/10 - 1/11 | Weekendtur - seddel senere | Morten/Lars |
| Tirsdag | 4/11 | Intet møde | |
| Tirsdag | 11/11 | Fællesmøde med Ulve | Lise |
| Tirsdag | 18/11 | Pionering | Mikkel |
| Fre.-lør. | 21 - 22/11 | Julemarked | |
| Tirsdag | 25/11 | Byløb Vi mødes og slutter i Vejle by - besked senere | Morten/Frank |
| Tirsdag | 2/12 | Juleafslutning Medbring en gave til 20,- | Lise |
| Tirsdag | 6/1 - 2009 | Øve underholdning til nytårsparade | Pia |
| Søndag | 11/1 | Nytårsparade | |
| Tirsdag | 13/1 | Intet møde | |
| Tirsdag | 20/1 | "Ud at flyve med" varmluftballoner | Rasmus/Frank |

Møderne er fra 18.30 til 20.00 ved Spejderhuset i Ekodalen.
Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej.

**Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet og
give besked til en leder, hvis du ikke kan komme - send evt. en sms til Lise**

Mange spejder hilsner

Lise Sørensen **40 87 30 35**
Lars Sørensen **35 11 45 42**
Frank Olesen **75 81 60 25**
Mikkel Thorsen **75 72 60 64**
Pia Bojsen **75 71 10 11**
Søren K. Jensen **98 52 14 26**

Spejderloven:

En Spejder - lytter til Guds ord
- er hjælpsom
- respekterer andre
- værner om naturen
- er til at stole på
- tager ansvar
- finder sin egen mening

Famillieweekend i Vork Bakker

Yes ! – så skal vi snart af sted igen. Som mor til en tidligere bæver, ulv og nu junior – og lillebror til samme - er vi to der glæder os til at vi snart skal på familieweekend igen.

Det bliver sikkert – som altid – rigtig hyggeligt!

Hvad vi glæder os mest til at svært at sige.

Måske det fælles orienteringsløb, der plejer at være arrangeret lørdag eftermiddag, hvor vi sammen som familie og på hold med andre familier kan dyste i forskellige mere eller mindre spejderprægede aktiviteter. Eller fællesaktiviteten søndag formiddag, hvor vi har lavet så forskellige ting som sæbe, æblemost og bolcher. Eller til de fælles (indendørs) lejrball, hvor spejderne optræder med forskellig underholdning.

En kandidat til hovedattraktionen kunne også være natløbet, hvor de voksne spejdere har ladet fantasien få frit løb. Vi har her set børnespisende trolde, smuglere og toldere, en helt utrolig rummand, som var faret vild og mange andre uhyggelige ting. Og jo, det er mørkt ude i skoven, men så er det jo godt at mor og far har en tryk hånd lige i nærheden. Vi er jo ikke bange – bare en lille bitte smule mørkeræd, men det er hurtigt glemt, når løbet er afsluttet og vi mødes i spisesalen til kage og varm kakao inden sengetid.

At vi sammen med de andre forældre går sammen om at få det praktiske forløb til at køre er blot en selvfølge. Og selvfølgelig hygger vi os sammen, mens vi skræller kartofler eller vasker op.

Ulemper – primitiv levevis ??? egentligt ikke. Spejdercentret i Vork er således indrettet at spejderne bor og sover sammen på madrasser på lofter, mens vi lidt ældre (og yngre) kan disponere over et 4-sengs køjerum pr. familie. Så er der mulighed for lidt privatliv, selv om rummet kun bliver brugt til søvn – vi vil jo helst bruge mest muligt af tiden sammen med I andre.

Vejret er altid godt; Se selv.

Lone Vestergren + Anders
(mor og lillebror til Søren, Junior trop)



Billeder fra æblemostproduktionen på familieweekenden i 2007 i Vork Bakker.

Orbicon Mini Adventure Race

En gang imellem får spejderne henvendelser om at afholde aktiviteter for firmaer eller foreninger. Sådan en henvendelse fik Familieclanen i foråret fra firmaet Orbicon (firmaet hed tidligere Hedeselskabet).

Familieclanen består af gamle spejdere, der nu har nået en alder, hvor de selv har børn. Vi mødes stadig engang imellem og tager også på weekendture et par gange om året.

Henvendelsen fra Orbicon drejede sig om en aktivitet, der kunne afslutte et 2-dages firmaophold på Hotel Munkebjerg. Man ønskede en aktivitet med deltagelse i hold, stort konkurrenceindhold og gerne med fysisk aktivitet. Vi havde 2 timer til rådighed og skulle aktivere ca. 250 personer fordelt på 25 hold.

Aktiviteten blev et løb med inspiration fra koncepterne for Adventure Races. Holdene skulle gennemføre et løb med 12 poster, der var fordelt i skoven rundt omkring Hotel Munkebjerg. For at kunne få så meget konkurrence som muligt kunne hver af de 12 poster kun klare et vist antal samtidige hold. På en stor tavle ved dommerbordet kunne man hele tiden se, hvilke poster, der var ledige og hvilke der var optaget.

Efter hver post skulle holdene derfor tilbage til dommerbordet og melde resultat samt vælge en ny post. Posterne kunne tages i helt tilfældig rækkefølge afhængig af, hvilke der var ledige, når man var klar til en ny post.

Ved dommerbordet kunne man også hele tiden se, hvor mange poster hvert hold havde nået at fuldføre.

Det hold, der først fik fuldført samtlige 12 poster, gik af med sejren.

For at vinde konkurrencen skulle holdene altså løse posterne så hurtigt som muligt samt komme hurtigst muligt frem og tilbage mellem dommerbordet og posterne.

Hen mod løbets afslutning blev det endvidere vigtigt, at man havde valgt den rigtige strategi på rækkefølgen af posterne, så man ikke skulle stå og vente på at dem man manglede blev ledige – og måske endda kunne optage en post for en af konkurrenterne.



Orbicon's direktør Jesper Nybo Andersen ved dommertavlen. Efter ca. 25 minutter, hvor mange af holdene var i gang med deres 4. post, mente Jesper Nybo Andersen, at hold 18 ville vinde, da de havde lagt en god strategi – og han fik ret!

Aktiviteterne på posterne drejede sig meget om planlægning og samarbejde. Ved nogle af posterne kunne opgaven løses meget hurtigt, hvis man havde gennemtænkt løsningen grundigt, mens andre poster krævede at alle deltagere deltog.

Mon ikke en tilsvarende konkurrence dukker op på en familieweekend?

Christian Holm

Julemarked 2008

Som mange ved, arrangerer Nissebanden hvert år julemarked i Missionshuset på Bredballe Byvej. Et julemarked, hvor overskuddet ubeskåret går til KFUM-spejderne i Bredballe.

Og hvem er så Nissebanden?

En gruppe af nuværende og gamle spejderledere og spejderforældre, som har lyst til at gøre en indsats for spejderne i Bredballe og som samtidig prioriterer det hyggelige samvær i og omkring julemarkedet.

Vi søger gennem dette lille indlæg i Grøntsagen spejderforældre

- som kunne have lyst til at være med i Nissebanden
- som derhjemme sidder og laver nogle små juleting, som kunne sælges på julemarkedet
- som kunne tænke sig at tage en vagt (ca. 3 timer) ved julemarkedet med hjælp f.eks. i kaffeboden, i køkkenet, ved børnedekorationerne, ved salgsboderne, ved slutrengøringen mm.

2008-julemarkedet afholdes den 21. og 22. november og åbningstiderne er:

fredag 13.00 – 18.00 og lørdag 10.00 – 15.00

Vi holder i løbet af efteråret nogle ”arbejdsdage”, som i 2008 er berammet til:

| | |
|----------------------|--|
| 31/8 2008 kl.10.00 | Inspirationsdag (medbring evt. modeller og gode idéer) |
| 5/10 2008 kl. 10.00 | Aktivitetsdag |
| 2/11 2008 kl. 10.00 | Aktivitetsdag |
| 17/11 2008 kl. 19.00 | Kranse- og hundebindingsaften |
| 20/11 2008 kl. 19.00 | Opsætning i Missionshuset |

Alle møder afholdes i Spejderhuset i Ekkodalen.

Vi håber, at mange har tid og lyst til at deltage/hjælpe med arbejdet omkring Julemarkedet 2008.

Mød op en af ovennævnte datoer i Spejderhuset eller få yderligere oplysninger hos Jonna Häuser på telefon 25 29 48 03 eller hos Krista Larsen på telefon 75 71 17 27

Efterlysning

Gaver til TOMBOLA

I forbindelse med afholdelse af KFUM-spejdernes julemarked i november vil vi meget gerne modtage gaver fra forældre som kan bruges ved Tombolaen. Det kan evt. være gaver fra virksomheden man er ansat i, eller fra andre kontakter man har.

Gaverne modtages med tak ved spejdermøderne indtil 18. november 2008.

Færdselsregler i Bredballe Gruppe

I Bredballe Gruppe mener vi, at der i spejderlivet skal være plads til alle. Vi mener, at vi skal lære hinanden at give plads, også til dem der kræver lidt mere.

Derfor har vi lavet nogle ”færdselsregler”, som vi, som spejdere i Bredballe skal leve op til. Det skal vi både for vores egen skyld, men også for vores spejderkammerater og vores spejderledere.

Færdselsreglerne skal være med til at sikre, at vi kan lave nogle gode aktiviteter sammen og at alle kan være med.

Reglerne er:

- **Vi lytter til hinanden.**
- **Alle kommer når der bliver kaldt.**
- **Alle tier stille, når der gives fælles beskeder.**
- **Alle deltager og opfører sig ordentligt ved samling (mødestart- og slut).**
- **Som spejdere viser vi respekt for naturen og omgivelserne.**
- **Vi respekterer hinandens grænser – når en siger nej skal det respekteres.**

Hver uge mødes vi ledere for at tilbringe en aften sammen med jeres børn. Det er en hyggelig og dejlig ting, at lære jeres børn at kende, og forhåbentlig give dem noget med, som de kan bruge også ud over spejderarbejdet. Vi ledere gør det som en del af det frivillige arbejde, som er nødvendigt for at få en spejder gruppe til at fungere. Mange af os er forældre som jer, der har lyst fortsat at give værdierne i spejderarbejdet videre.

Vi vil gerne, at I forældre vil tage en snak med Jeres børn, om de her regler. Ligesom vi, som ledere, til spejdermøderne også vil snakke med børnene om de her regler. De er nødvendige for, at vi kan få nogle gode og hyggelige spejdermøder med Jeres børn.

Hvis dit barn ikke trives i gruppen, vil vi gerne have mulighed for at tage kontakt til jer og få en snak om, hvordan vi kan få det til at fungere.

Hvis der er særlige forhold omkring dit barn, vi skal være opmærksomme på, vil vi gerne vide det, så vi kan give også dit barn de bedste muligheder for at trives i gruppen.



Sommerafslutning – et lille udsnit af de 180 tilmeldte

Vandretur for ulvene d. 23. maj

Joh.. .. godt nok er det længe siden nu – men oplevelsen er gemt, og bestemt ikke glemt. Ulvene mødtes på parkeringspladsen ved kirken, – alle iført gode vandresko og meget højt humør. Bagagen blev lagt i traileren, som Christian skulle køre til spejderhuset i Engum, – der skulle vi overnatte. Alle travede glade af sted, og efter et par timers vandring mødte vi pludselig, - ude midt i skoven, - Mette, som havde mad til os. ”Jeg tænkte nok i lige ville komme her forbi, og så syntes jeg altså at i skulle have lidt lækkert mad på jeres vandring,” var hendes svar på spørgsmålet om, hvorfor hun dog var her.

Efter at have spist maden i det grønne, gik turen atter videre mod Engum. Spejderhuset blev fundet, og nu skulle huset undersøges. Men ak . . . nøglen lå indenfor på køkkenbordet og døren var låst.

Intet kan dog slå en ulv ud af kurs, og alle tanker om de ømme fødder var glemt, for nu skulle der leges og tumles.

Senere på aftenen ,og efter et par opfordringer (fra de trætte ledere) om at lægge sig til at sove, overmandede søvnen trods alt selv den mest friske ulv.

Efter morgenmaden skulle madpakkerne smøres, - og det skulle man *selv* gøre - . Flere mente at de nok ikke blev sultne den dag, så det var ikke nødvendigt, men alle måtte dog i gang. Stadig glade og fulde af energi, tog ulvene fat på 2. og sidste dag af vandreturen. Madpakkerne var nu rigtig gode, og blev spist med god appetit.

Ved 3- tiden lørdag nåede vi stranden ved Daugård, og her kom forældrene, og hentede de friske men alligevel trætte ulve.

Humørbarometret var i top hos alle på hele turen, hvor nogle gik 20 km og andre 30km., og spejderlederne kan takke ulvene for en fantastisk dejlig spejderoplevelse.

Spejder hilsen
Sanne Graversen.



Støtte vore sponsorer – de støtter os



Ove Larsen a.s

S o l i d t h å n d v æ r k



ØSTERGAARD



Morgenmad på sommerlejren



Sommerlejrhygge

