



Grøn - Sagen

Nr. 2

August 2007

24. årgang



Fakkeltør fra sommerlejren 2007 ved Rådsklippen, Ejstrupholm.

EN STOR GAVE

Bredballe Gruppe har fået en sprit ny trailer.



Det havde længe været et brændende ønske for gruppen at få en ny trailer, (den gamle er slidt op) og da De Stedsegrønne og den humanitære pengetank ved Sct. Georgs Gilderne gav et stort penge beløb blev det så muligt at få ønsket opfyldt.

Vi siger hermed tak til vore sponsorer.

Hilsen
Bredballe Gruppe



”Brusebad” på årets sommerlejr



Ida i fuldt firspring på årets sommerlejr

ULVEPROGRAM Efteråret 2007

Det er en god ide at have praktisk tøj på, når du skal til spejder... man bliver nemt beskidt! Husk også altid at have overtøj (og støvler!) på efter vejret – vi er næsten altid ude! Husk at have uniform på, hvis du har en.

Meld afbud hvis du ikke kan komme – ring til:

Sanne 7581 6025

Sten 7581 4870

Dato	Mødeindhold	Særlig besked
21. aug.	Fælles opstart kl. 18.00	
Søndag 26. aug.	Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 - ved Bredballe Kirkes parkeringsplads	Husk at komme i uniform!
28. aug.	Fuldmånemøde - Junglemærket	
4. sep.	Junglemærket	
11. sep.	Knivbevis og "jungleløb"	
18. sep.	Knivbevis og bål	
25. sep.	Fuldmånemøde	
Lør.-søn. 29-30. sep.	Familiweekend.	Nærmere info. kommer
2. okt.	INTET MØDE pga. Familiweekend	
9. okt.	Fællesmøde med juniortroppen	
16. okt.	INTET MØDE pga. efterårsferie	
23. okt.	Fuldmånemøde	
30. okt.	Morse/kode/signalering	
6. nov.	Morse/kode/signalering	
13. nov.	Morse/kode/signalering - løb	
20. nov.	Lave birkenisser til julemarked	
Fre.-lør. 23.-24. nov.	Julemarked	
27. nov.	Fuldmånemøde	
4. dec.	Fællesmøde med juniortroppen	
11. dec.	Juleafslutning	
8. jan. 2008	Planlægge nytårsparade	
Søndag 13. jan.	Nytårsparade	Nærmere info. kommer
15. jan.	INTET MØDE pga. nytårsparade	

Med ulvehyl - Sanne, Mette, Pia, Christian og Sten

Redaktørerne har ordet

Fra redaktørerne skal der her i slutningen af august lyde et velkommen tilbage fra sommerferie.

Vi håber alle har haft det godt, og er spændte på endnu en sæson ved KFUM spejderne.

Det tegner til at blive en af de bedre sæsoner. Med den tilslutning, der var til sommerafslutningen, kan det kun blive godt. Tænk sig. Vi var i omegnen af 160 glade mennesker til grill i Ekkodalen. Aldrig før har vi været så mange samlet ved spejderhytten. Det var endda så mange, at vores gode kasser og hustru (Peder og Bodil hvis spejderbørn i dag er på den gode side af de 40 år) måtte en tur ned og se, hvordan sådan noget ser ud! ☺

1000 tak for opbakningen, det er med til at motivere os til at gøre det endnu bedre for alle de skønne unger.

Pøj pøj med efterårssæsonen. Vi håber på at det varer længe inden vi skal til at finde gummistøvler og regntøj frem!

Krista og Jytte

Grupperådsformandens indslag

Efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie er det nu tid til at starte op igen på en ny spejdersæson. Nu kommer forhåbentlig en god lang sensommer, hvor vi alle kan nyde de fantastiske omgivelser ved spejderhytten.

Det er nu den tid på året hvor nogle spejdere skal rykke op i en anden gruppe og møde nye udfordringer. Og der er i år også mange spejdere, der for første gang skal starte på en ny sæson, da rigtig mange nye børn har valgt at prøve at blive spejdere. Jeg vil gerne på grupperådets og egne vegne ønske alle nye spejdere og forældre velkomne til KFUM-spejderne i Bredballe, hvor vi håber at kunne få rigtig meget glæde af hinanden.

I den kommende tid er der forskellige aktiviteter, jeg vil reklamere for. I weekenden den 29.- 30. september er der den traditionelle familieweekend i Vork. Det ville være spændende, hvis også de nye spejdere med familier deltager heri. Der er nærmere information om lejren her i bladet.

Senere på året vil I kunne få fornøjelsen af at være med til enten at fælde eller sælge juletræer. Faktisk har juletræssalget ved Bredballe-centret været en stor succes, og overskuddet har givet et flot tilskud til spejderarbejdet.

I det hele taget vil vi gerne modtage hjælp fra forældre i forskellige former. Det gælder også til selve spejderarbejdet. Har nogle af jer lyst til at give en hånd med, vil det blive modtaget med kys-hånd. Det kan fx være som praktisk medhjælper ved spejdermøderne, så vore dygtige ledere kan koncentrere sig om det væsentlige – nemlig at være spejder-

Parkering skal ske på asfaltvejene; Viemosevej eller Bybækvej.

HUSK: Møderne er fra 18.30 til 20.00. - Ring altid afbud, hvis du ikke kan komme.

Mange spejderhilsner

Søren K. Jensen	98 52 14 26
Frank Olesen	75 81 60 25
Mikkel Thorsen	75 72 60 40
Lars & Lise Sørensen	20 83 90 94
Morten Svendsen	75 83 77 11

Spejderloven

- lytter til Guds ord
- er hjælpsom,
- respekterer andre
- værner naturen,
- er til at stole på
- tager ansvar,
- finder sin egen mening



Kong Mette på årets sommerlejr
(normalt er hun pædagog og har ikke helt så stort et overbid)

Bredballe gruppe

Aktivitetsplan for juniortrop efterår 2007



Dag	Dato	Aktivitet
Tirsdag	28/8	Patruljeinddelinger
Tirsdag	4/9	Patruljesærpræg (stander, navenlap/tørklædering)
Tirsdag	11/9	Vi deler affaldsposer ud! (Måske kan et par foræld. Hjælpe)
Tirsdag	18/9	Snobrødsdyst og (intro til spejderhjælp)
Tirsdag	25/9	Patruljesærpræg (stander, navenlap/tørklædering)
Lør+søn	29+30/9	Familieweekend (nærmere invitation følger)
Tirsdag	2/10	Intet møde!
Tirsdag	9/10	Fællesmøde m. Ulvene (Løb i skoven - medbring lommelygte)
Tirsdag	16/10	Efterårsferie (intet møde)
Tirsdag	23/10	Vi går efter kort
Tirsdag	30/10	Vi lærer om morsekoder
Lør+søn	3+4/11	Vandre- og overnatningstur (invitation følger)
Tirsdag	6/11	Intet møde!
Tirsdag	13/11	Kristentro og kirke (Besøg af sognepræst Birgit Vestergård)
Tirsdag	20/11	Vi pionerer lygtestandere til julemarked
Tirsdag	27/11	Bålaften - Lejrball
Tirsdag	4/12	Fællesmøde m. Ulvene
Tirsdag	11/12	Juleafslutning (medbring en lille gave til max 10 kr.)
Tirsdag	8/1 08	Vi øver underholdning til Nytårsparade
Søndag	13/1 08	Nytårsparade for hele gruppen!

Op mod jul vil der være salg af juletræer i Bredballe Centret. Vi håber mange forældre har lyst til at hjælpe med det. I vil blive informeret om dette senere.

Den 23. og 24. november afholder Bredballe Gruppe julemarked i Missionshuset

HUSK altid at være klædt på til udendørs aktiviteter.

ledere for børnene. Henvendelse om dette kan ske til enten mig, én af de andre fra grupperådet eller én af lederne.

Til slut en lille bøn: Da det ikke er muligt at alle forældre kører sin spejder i bil ned til hytten (der er slet ikke plads til alle bilerne) henstiller vi til, at man parkerer bilen enten på Bybækvej eller Viemosevej og går den smukke tur resten af vejen ned gennem skoven. Der kan hurtigt opstå nogle farlige situationer, når de spejdere - der netop går til og fra hytten - hele tiden skal vige for bilerne på den smalle vej. Og det bliver kun værre, når det bliver mørkt hen på efteråret ☺

Rigtig god efterårssæson til alle!!

Hanne M. Damm



Samling ved spejderhuset til årets sommerafslutning i juni

Tillykke til dig!

Er du klar over, at du som spejder er med i en bevægelse, som i 2007 bliver 100 år?

Det har man bl.a. fejret ved at holde en kæmpe stor spejderlejr i England sidst i juli. En Verdensjamboree med deltagelse af spejdere fra hele verden – også fra Danmark og Bredballe Gruppe!

Når det lige præcis blev England, Verdensjamboree'en skulle holdes i, skyldes det at det var her spejderbevægelsen startede i 1907 – og manden, der fik ideen hed Baden-Powell.

Men allerede den 22. februar – på Baden-Powell's fødselsdag – var mange fra Bredballe med til at fejre 100-års fødselsdag. Sammen med KFUM-Spejdere fra Vejle/Fredericia-området – vi kalder det Munkebjerg Distrikt – var 500 spejdere samlet til en sjov fødselsdagsfest i Gauerlund Hallen.



Aktivitetsplan for Bæverne efterår 2007

Dag	Dato	Aktivitet
Tirsdag	28/8	Vi skal lære at lave bål
Tirsdag	4/9	Sejle med både i bækken
Tirsdag	11/9	Forældremøde. Nærmere info senere.
Tirsdag	18/9	Optagelsesceremoni
Tirsdag	25/9	Lejrbål aften med sange og sketches
Lør+søn	29+30/9	Familie weekend. Nærmere invitation senere
Tirsdag	2/10	Intet møde pga. familieweekenden
Tirsdag	9/10	Trænings gå-tur. Bæverne skal afleveres ved Tirsbæk og hentes ved Krista på Vangeager 7
Tirsdag	16/10	Efterårsferie. Intet møde.
Tirsdag	23/10	Bævermøde
Lørdag	27/10	10 km. vandretur. Mærke til dem der gennemfører. Nærmere info senere.
Tirsdag	30/10	Intet møde pga. vandreturen
Tirsdag	6/11	Sporløb i skoven. Husk lommelygter.
Tirsdag	13/11	Lave fugle foderbræt
Tirsdag	20/11	Lave fugle foderbræt, fortsat
Tirsdag	27/11	Bålaften med kæmpesnobrød.
Tirsdag	4/12	Lave juice-karton-lygter
Tirsdag	11/12	Juleafslutning

Op mod Jul vil der være salg af juletræer i Bredballe Centret. Vi håber mange af jer har lyst til at hjælpe med det. I vil blive informeret om dette senere.

Den 23. og 24. november afholder Bredballe Gruppe julemarked i Missionshuset

HUSK **altid** at være klædt på til udendørs aktiviteter.

Parkering skal ske på asfalterede veje; Viemosevej eller Bybækvej.

HUSK: Møderne er fra 17.00 til 18.30. Ring afbud hvis du ikke kan komme.

Mange spejderhilsner

Krista Larsen
Jytte Damgaard

7571 1727
7571 2570



Familieweekend

Bredballe Gruppe har en mangeårig tradition for at holde en familieweekend i starten af efterårssæsonen – 2007 er ingen undtagelse!

Så hvis du ikke allerede har sat et stort X ved weekenden 29. – 30. september, skal du gøre det nu!

Weekenden er for alle medlemmer i Bredballe Gruppe samt deres søskende og forældre. Programmet er tilrettelagt så alle kan være med – uanset alder og spejderfærdigheder!

Som tidligere år afholdes familieweekenden også i år i FDF's lejrcenter i Vork. Bævere, ulve og juniorspejdere sover på sovesale – til søskende og forældre er der familierum med 4-6 køjer.

Der kommer særskilt invitation til weekenden.

Familiegudstjeneste

Som noget nyt, arrangeres en familiegudstjeneste i det blå. Tag far, mor, fætre og grankusiner med til en festlig eftermiddag i det fri.

Sognepræst Rolf Slot-Henriksen vil sammen med klovnene Tutti Frutti lave en festlig gudstjeneste, hvor der både vil være latter og noget at tænke over.

Gudstjenesten er specielt for børn under 12 år og forældre – men alle er naturligvis velkomne!

Medbring gerne et tæppe til at sidde på, og tøj, der passer til vejret.

Sted: Ved Bredballe Kirkes parkeringsplads

Dato: 26/8 2007 kl. 14.00

Tema: Tilgivelse

Gudstjenesten

- vil bestå af:
- Prædiken
 - Klovnene Tutti Frutti
 - Kort præsentation af kirkelige tilbud for børn og unge
 - Kaffe, kage og saft

Deltagelse er gratis, men der vil være salg af kaffe, kage og saft efter gudstjenesten

Arr: Bredballe Kirke i samarbejde med Børneklubben, Torsdagsklubben og KFUM-Spejderne

Spejderlejr for hele familien

Snart er det tid til den årlige familieweekend i Vork igen, og derfor vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan jeg oplevede sidste års familieweekend.

Stemningen var høj og samtidig spændt, da vi – mine to sønner og jeg - styrede vores bil mod Vork. For hvad er det lige, sådan en familieweekend, og hvad mon vi skal lave på lejren.

Min yngste søn var netop begyndt som Bæver hos KFUM-spejderne, og eftersom jeg aldrig selv har været spejder, vidste jeg ikke ret meget om, hvad spejderne egentlig går og laver til deres ugentlige møder.

Men turen til Vork har givet mig et meget fint indblik i, hvad spejderlivet giver min søn. Samtidig var det en dejlig måde at møde nogle af de mennesker, der hver uge er med til at give vores børn forskellige oplevelser til spejdermøderne.

Lejren og omgivelserne i Vork dannede de perfekte rammer til week-endens fælles oplevelser, og da vi samtidig var meget heldige med vejret, kunne det ikke blive stort bedre.

Selv om vi ikke kendte nogen på lejren, fordi min søn lige var startet, kom vi alligevel hurtigt i snak med nogle af de andre deltagere. Alle var meget imødekommende og indstillet på at få en hyggelig weekend sammen.

Der er selvfølgelig altid arbejdsopgaver, der skal fordeles på en lejr med så mange mennesker, men alle gik til arbejdet med godt humør, også selv om vi på aftensmad-holdet kneb en tåre over de mange løg, der skulle ordnes til maden.

Gruppesommerlejr ”Rådsklippen” ved Ejstrupholm

Spejderliv og sommerlejr er og bliver to uadskillelige begreber. Sådan er det også i Bredballe gruppe. Ved vores PR aften i maj måned havde vi fået fordoblet vores medlemstal, så der var gang i administrationen, da tilmeldingerne til årets sommerlejr strømmede ind.

Vi havde fundet en dejlig hytte (”Rådsklippen”) ved Ejstrupholm med plads til 40 spejdere. Med i alt 67 deltagere havde vi brug for rigtig godt vejr og nogle telte. Jeg skal hilse og sig at begge dele blev opfyldt til fulde. Solen skinnede fra en skyfri himmel og vi havde flere spejdere der oplevede det fantastiske, at sove under åben himmel.

Lejrens tema var ”Romerlejr”. Vi havde mange forskellige aktiviteter. Løb, lejrball, morgenandagter, åbadning, vandkamp og fri leg. Søndag over middag blev spejderne hentet af forældrene. Det fortælles at de kun lykkedes nogle få, at holde sig vågen på hjemturen til Vejle. Jo, det er den slags spejderoplevelser vi samler på i Bredballe gruppe.

Fra køkkenet berettes der, at der på lejren blev drukket 134 l. saftvand, spist 15 agurker, 8 kg oksefars, 10 kg spareribs, 90 pølser og en hel masse andet. – Vi siger tak til Spar købmanden i Ejstrupholm for hjælpen, og vi var i øvrigt velkomne til, at handle der igen en anden gang.....

Tak for en god sommerlejr, Søren

Udvalgte billeder af spejdere fra årets sommerlejr



Rasmus



Ib



Sanne



Frank

I løbet af lørdagen var der arrangeret et løb med forskellige sjove opgaver, hvor det i høj grad handlede om at kunne samarbejde, og det var en rigtig god måde at blive rystet sammen på. Og om aftenen blev de store børn udfordret på et natløb, der både gav gys og grin for de ældste spejdere.

Jeg er meget imponeret over det store arbejde, der bliver lagt i familieweekenden, og hvis man som jeg er ny i spejderlivet, er det en virkelig god måde at finde ud af, hvad vores børn lærer ved at være spejder.

Grethe Bjørgmose

Sommerlejr.....det skal der til

Clan Hird Danica havde besluttet ved et demokratisk valg, at vi skulle på sommerlejr. Denne gang skulle vi se ud og opleve det sydfynske og denne gang skulle det foregå i medbragte biler og i telt.

Torsdag den 2. august drog 7 mand stærk ud fra spejderhuset, vi skulle ud og genopfriske det at sove på hårde liggeunderlag, lave mad over tranigia og ikke mindst hvem det nu er der snorker højest. Fredag blev gruppen forøget med 3, så vi var 10 mand det meste af turen.

Efter at have pakket de sidste ting fra spejderhuset, drog vi af sted i to biler, hvor det første stop var i Middelfart, hvor den første is blev indtaget.



Clan Hird Danica har besteget Dammostenen, som er Danmarks største sten der ligger ved Hesselager på Fyn.

Turen bød, foruden det smukke fynske landskab, på et besøg i Vissenbjerg Terrarium, hvor en kvælerslange blev klappet, en tur op ad Frøbjerg Bavnehøj's 131 m., et besøg på Ørbæks lille bryggeri, en tur forbi diverse fynske godser/slotte (der er MANGE), minigolf turnering med meget mere.

Det var en vældig tur, hvor vi overnattede på campingpladser i Faldsled, Lundeborg og Spodsbjerg på Langeland.

Søndag nåede vi igen til Bredballe, inden vi alle drog hjem til en BLØD seng.

Med solbeskinnet tveje
Clan Hird Danica

Indkøb af spejderudstyr!

55°Nord er spejdernes butik. I vil flere gange om året få en reklame med hjem fra 55°Nord, men I kan også se deres udvalg på nettet på www.55nord.dk

Lise (leder ved junior spejderne) står for bestilling af varer fra 55°Nord. Hun kan træffes i spejderhuset den sidste tirsdag i måneden samt på tlf. 40 87 30 35.

Ud over varer fra 55°Nord, er det også Lise der står for formidling af brugte uniformer. Hvis I ligger inde med en uniform som I ikke bruger, er der mulighed for at andre kan bruge den.

21st World Scout Jamboree!

Mere end 41.000 mennesker samlet på et sted for at fejre spejderbevægelsens 100 års fødselsdag. Og jeg var en af dem sammen med 430 andre danske spejdere.

Tre uger har jeg været af sted, men ikke hele tiden har jeg været sammen spejdere fra hele verden.

Først var vi i Edinburgh nogle dage hvor vi blandt andet så Edinburgh Castle, en underjordisk by og hvor Harry Potter bøgerne er blevet til. Tiden blev, at vi skulle videre til Aberdeen, den tredje største by i Skotland, hvor vi skulle bo to og to ved skotske familier. Her var vi blandt andet ude og se et sted hvor man laver whisky, og opleve en skotsk bowling hal.

De sidste 12 dage skulle så bruges på Jamboree'en, 50 km nord for London.



Lige gyldigt hvor man gik hen var der en god stemning, og det var umuligt at undgå at få nye venner. Jeg var med Thor trop, som er Midtjylland. Vores lejrplads var samlested for mange mennesker. På nogle tidspunkter var vi både Thor trop, nogle fra Belgien, nogle fra Skotland og danskere fra 2 eller 3 tropper ud over vores egen, så der var nok at snakke med.

Hver dag var der masser af aktiviteter - f.eks. en hel dags aktivitet uden



for lejeren, ved noget der hedder Gilwell, hvor man skulle gennem en forhindrings bane, man kunne lave nogle kreative ting, man kunne vælge mellem fx klatring og bueskydning og vi så nogle film omkrig Baden-Powel og de første Verdensjamboree'er.

Derefter gik turen hjem igen, hvor det var blevet min patruljes tur til at lave aftensmad. I forbindelse med at lave aftensmad på en spejderlejr, tænker vi danske spejdere straks; jubii, bål!, men sådan var det ikke. Vi måtte ikke lave bål på lejrpladserne, så alle fik udleveret gasblus, til at lave mad over. Så kan vi danske spejdere igen tænke; jubii, ingen gryder at skrubbe!, men jo – masser gryder at skrubbe ligesom når de har været over bål!



På lejeren var der også en del der havde fødselsdag, så de måtte vælge tre instrumenter, den ene skulle dog være en sækkepibe!

Det har været en vild god tur, og dagene gik alt for hurtigt. Vi ville alle gerne være blevet en uge eller to mere. En Jamboree er så stort, at det ikke kan beskrives med ord, men skal opleves, så får du nogensinde mulighed, så tag med.

Selv spejdere kan ikke overleve uden mad, så jeg kan fortælle at der blev brugt 102.000 kg kød, 20.000 kg kartofler og mange andre ting.



Desuden blev der brugt 120.000 ruller toilettejpapir, det vil sige en rulle i minuttet!

Mange hilsner - Therese

Julemarked



Hvorfor Julemarked?

KFUM-Spejdergruppen i Bredballe har 2 store indtægtsaktiviteter. Den ene er julemarkedet og den anden er juletræssalget.

I 10 år har julemarkedet været en årlig tilbagevendende aktivitet, der har givet et stigende afkast. Det har kunnet give spejderne, altså dit barn, nogle ekstra oplevelser og kan finansiere mange slags materialer, som ikke kan dækkes af kontingentet, men som gør spejderlivet både mere moderne og mere sjovt.

Hvert år holdes julemarked i Missionshuset i Bredballe den sidste weekend (fredag og lørdag) før 1. søndag i advent. Her sælges julepynt,

her er kaffe og kage, her er salg af kranse og andet grønt samt en tombola.

Alle indtægter går ubeskåret til spejderne

Vi, nissebanden, er en kreds af ældre spejdere, forældre til spejdere samt også tidligere spejdere, som i efterårets løb laver pynt og samler sponsorgaver ind. Det er dette arbejde, som vi gerne vil bede om hjælp til.

Hvis der er interesse, kan man melde sig til en af lederne en almindelig spejderaften eller på nedenstående telefonnr. Derudover vil vi også meget indtrængende bede om hjælp til selve markedet. Det drejer sig om hjælp til salget af pynt, kaffe og lodder til tombolaen samt til rengøring dagen efter julemarkedet.

På forhånd tak

Med spejderhilsen

Nissebanden

Bodil

Tlf.: 75 81 53 79