
Grøn - Sagen



Sommerafslutning i Ekkodalen

KFUM – Spejderne Bredballe

Leder

Velkommen til endnu en udgave af GrønSagen. Et nyt spejderår er begyndt og det betyder også, at en af årets største spejderoplevelser netop er afsluttet — nemlig sommerlejren. For nogles vedkommende var dette års sommerlejr en ekstra stor mundfuld, da KFUM-spejderne jo i år har afholdt korpslejren SEE20:10 ved Skive.

Uanset om man har deltaget her eller i bæver og ulvenes sommerlejr, er der ingen tvivl om, at det er noget, man vil kunne huske for livet.

Er man til de store lejre, er der godt i vente. I 2011 er der verdensspejderlejr i Sverige med deltagelse af omkring 30.000 spejdere fra hele verden. Det er stadig muligt at tilmelde sig (www.wsj2011.dk — man skal være født mellem juli 1993 og juli 1997). Omend prisen for deltagelse er højere end for en sommerlejr i Danmark, er den nære placering i Sverige alligevel med til at holde prisen på et væsentligt lavere niveau end normalt, da rejseomkostningerne ved deltagelse i en verdensspejderlejr ofte kan være meget større end blot "et smut til nabolandet".

I 2012 er der igen stor lejr, da flere af de danske spejderkorps i fællesskab afholder "Spejdernes Lejr" ved Holstebro. Her forventes op mod 35.000 deltagere.

Der er således masser af store lejroplevelser i vente og så bliver der endda også plads til lejr med Bredballe Gruppe ind imellem.

Spejderfællesskabet er en sikker garant for store oplevelser for både spejdere og ledere. Læs bare her i bladet og døm selv !!

Redaktørerne

Krista, Jytte og Christian

Lidt fra grupperådsformanden

Der er et sted her i vores hus, hvor det lugter af bål. Det er sønnikes spejderuniform, som stadig hænger til afluftning efter SEE 20:10. Det er ikke hvert år, man har mulighed for at få sådan en oplevelse. Kun hvert 5. år holdes der korpslejr, og så er det om at være klar, hvis man får muligheden for at være med. Jeg er sikker på, at det har været en stor oplevelse for alle de spejdere og ledere, som var med på lejren. Vi besøgte Bredballe Gruppens område på lejren, og det så ud til at fungere rigtig godt. Og så synes jeg også, at det var meget positivt, at ledere og andre med tilknytning til Bredballe Gruppe bidrog til SEE 20:10 med frivilligt arbejde ved fx. at stå for Multi-Campen og i pressetjenesten.

Nu starter så en ny efterårssæson i Ekkodalen, hvor der venter flere nye oplevelser for såvel store som små. Fx er der i weekenden 2.- 3. oktober familielejr i Vork. For dem af jer, der ikke har været med før, vil jeg gerne reklamere lidt for arrangementet. Det plejer at være rigtig hyggeligt, og man får en god indsigt i, hvad børnene laver, når de er til spejder og på lejr.

Hvad er det, der gør spejderarbejdet så meningsfyldt? Jeg faldt over et citat af statsminister Lars Løkke Rasmussen, som selv er gammel KFUM-spejder, og besøgte SEE 20:10. Han siger i den forbindelse, at han synes, at KFUM-Spejderne er med til at forme de unge i Danmark til at være praktisk orienterede, handlingsparate og tolerante: *"Det at være spejder er med til både at styrke individet og fællesskabet, og spejderne viser også, at de har et socialt overskud overfor samfundet"*. Det er jeg enig i! Lad os blive ved med det!



Hanne M. Damm
Formand for Grupperådet

Så skal der spejdes igen !

Velkommen til sæsonen 2010/2011 hos KFUM-spejderne i Ekkodalen. Det er ikke mange dage siden, 27 spejdere og 11 ledere kom retur fra den meget medie omtalte korpslejr i Skive SEE:2010. En succesfuld oplevelse, hvor 100 året for KFUM spejderne blev fejret.

2009/2010 blev et godt år både set med spejderbriller og med de økonomiske briller. Økonomien løb igen rundt takket være det alt afgørende juletræssalg, som så mange af jer forældre er flinke til at hjælpe med at afvikle.

Som det fremgår af en tabel længere inde i bladet, har vi lavet visse ændringer i lederteamet som p.t. består af 24 m/k. Vi kan bl.a. byde Marie-Louse Pitcher velkommen tilbage efter et års "orlov", samt velkommen til Susanne Hermann som assisterer ved ulvene. Håber I vil finde jer godt tilpas i gruppen.

Vi ligger tæt på maksimum grænsen for antal børn. Vi har kun plads til tilgang af bævere, idet 14 rykker op til ulvene, og så kan vi måske tage et par ulve mere, eftersom lederteamet er forstærket. Målet for hver af de 3 ældste enheder er ikke at overstige 30 børn.

Vi indfører enkelte nye tiltag i gruppen. Fremover vil vi føre protokol med børnene i de enkelte enheder for at få bedre styring på hvem der møder op og ikke mindst hvem der ikke møder op. Samtidig har i allerede på nuværende tidspunkt modtaget en ny opkrævning for sæsonen fremadrettet, hvilket gør det lettere at inddrive kontingentafgiften, især fra dem som evt. vælger at stoppe midt i sæsonen. Gruppen afregner trods alt afgift per barn til korpset på kr. 267,00 uanset om kontingentet er betalt eller ej.

På sigt bliver kontakten til jer forældre udelukkende via e-mail. Allerede nu er kontingentopkrævningen kun via e-mail, men fra januar 2011 bliver informationsbeskeder også kun sendt per e-mail. I dette efterår modtager I både sedler og e-mail på samme arrangement, så HUSK at tømme den "ofte private" indbakke lidt oftere.

Skulle nogle have skiftet telefon eller mailadresser bedes I informere mig herom, så vi har de korrekte kontakt informationer, hvis bl.a. nogle skulle komme til skade.

God sæson !



Med venlig spejderhilsen
Karsten Mikkelsen
km@jolly-tex.dk
Gruppenleder

Nyt grupperådsmedlem

Mit navn er Torben Tuuslev. Jeg blev valgt ind i grupperådet i februar måned. Jeg valgte at takke ja til hvervet for at støtte op om det kæmpe arbejde, som de frivillige ledere gør for vores børn. Jeg er far til Jacob Tuuslev Andersen, der har været spejder i ca. 5 år og i dag er tropsspejder.

Jeg bor på Stejlbjergparken sammen med min kone Ann Andersen og Jacob samt hans lillebror Simon. Vi har boet i Bredballe i snart 20 år.

Til dagligt arbejder jeg hos LM Wind Power (tidl. LM Glasfiber) i Kolding, der fremstiller vinger til vindmøller.



Grupperåd

I februar er der fastelavnsfest ved spejderne og samtidig forældremøde og valg til grupperådet. Jeg vil her skrive et par ord om, hvad det indebærer at være medlem af grupperådet.

Grupperådet har ansvaret for gruppen og består ud over gruppelederne af 2-5 forældrerepræsentanter. Som forældrerepræsentant har vi således mulighed for at påvirke gruppens arbejde og rammer.

Vi taler ofte om det praktiske arbejde ved forskellige større arrangementer – nytårsparade, sommerafslutning, kagebagning osv. Dette er en ikke uvæsentlig del af arbejdet, for når forældrene står bag med de praktiske opgaver, kan lederne koncentrere sig om arbejdet med børnene.

Men har man tid og lyst er der også rig mulighed for at påvirke spejderarbejdet i større grad.

Gruppens økonomi er heldigvis god og styres med sikker hånd af vores kasserer gennem mange år Peder Pedersen. Her er det grupperådet, der godkender større investeringer – f.eks. indkøb af telte, opførelse af bålhytte eller andre større udgifter.

Vi har en fantastisk beliggende spejderhytte, som vi deler med "de blå spejdere". Her indtræder medlemmer af grupperådet i husudvalget, som sikrer hyttens fortsatte drift. Er der en interesseret "handy-man" m/k, vil det være meget velkomment. Ikke nødvendigvis til at udføre arbejdet, men for at sikre at nødvendige reparationer og udskiftning sker i overensstemmelse med såvel lokalplaner som byggelovgivning.

Ledersituationen – nærmere bestemt: den tidligere mangel på bæverledere - har også været drøftet på grupperådsmøder, ligesom grupperådet har været involveret ved ansættelse af Karsten Mikkelsen som gruppeleder.

Endelig er der arbejde med gruppens visioner. Her drøfter vi gruppens fremtidige arbejde: Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer? Er det et mål i sig selv at være en stor gruppe ?

Bør drenge og piger adskilles mere i aktiviteter eller på lejr ? Hvad med K'et i KFUM. Osv. Osv.

Der ud over kan jeg kun skrive, at det faktisk er rigtig sjovt og spændende at være en del af – så jeg kan kun opfordre andre forældre til at deltage.

Lone Vestergren Sandgaard

Bredballe Gruppens lederteam pr. 17. august

Bæver	Ulve	Junior	Trop
Marianne*	Christian S.*	Sanne*	Sten*
Jan	Birgitte	Frank	Lars
Bodil	Conny	Mikkel	Thorsten
	Christian	Lise	Marianne
Ekstra søges	Tina	Jørn	Kristian A.
Ekstra søges	Niels	Pia	
	Allan	Therese	
	Susanne	Marie-Louise	

*) Enhedens leder

Gruppens leder : Karsten Mikkelsen

Gruppens formand : Hanne Damm

Yderligere kontaktinformationer findes på www.spejdnernet.dk/bredballe



Fotos fra korpslejren SEE20:10

SEE20:10 – korpslejr i Skive



Lørdag d. 24. juli var det blevet dagen: årets helt store spejderoplevelse – SEE20:10 – skulle til at begynde. Lørdag morgen stod vi alle forventningsfulde ved Vejle Trafikcenter og ventede på bussen, der skulle køre os til Skive. Fra Bredballe Gruppe deltog i alt 43 – heraf 5 rovere fra Clan Hird Danica og 2 lederbørn.

Ved ankomsten til korpslejrpladsen fik vi det første indtryk af, hvor stor en korpslejr er: her var ikke bare nogle få busser men rigtig mange busser, der bragte spejdere fra nær og fjern til lejren. Da alle var ankommet var vi ca. 15.000 spejdere – og i tilknytning hertil en masse forældre og øvrige interesserede, der camperede i MultiCampen.

Den første opgave var at få indrettet gruppens lejrplads – først med rejsning af telte og efterfølgende pionering af spiseborde, køkkenbord og indgangsportal.

Lørdag aften skulle hele lejren samles for første gang til åbningslejrball – et flot skue at se så mange spejdere samlet på skåningen ned mod scenen. De efterfølgende dage var der mega-aktiviteter, som de enkelte patruljer selv havde valgt hjemmefra. 'Mega' var udtryk for en masse forskellige aktiviteter



Det er ikke svært at gå pænt, når bare man har en rar leder til at gå med sig

og opgaver samlet under det samme tema, f.eks. fik nogle udfordringer under 'Klar dig selv', hvor der bl.a. var rollespil og key-challenge, der i bedste 'Fangerne-på-fortet'-stil gik ud på at finde nøgler, der kunne låse dørene op, så en labyrint kunne gennemføres. Andre fik prøvet 'Vild med ild', hvor der både skulle tændes og slukkes ild.

Onsdag skulle alle 4 patruljer fra Bredballe Gruppe – sammen med alle de øvrige patruljer fra underlejren, som gruppen var placeret i – på patruljetur. Patruljeturen forløb over et døgn, hvor den enkelte patrulje skulle overnatte uden for lejren: en patrulje var på vandretur på Fur, hvor der blev fundet "forsteninger" i moler; to patruljer var på tur til spejdercentret Trevæld under overskriften "Civilization" – en aktivitet, hvor det gik ud på at samarbejde og handle, fra lokalt til globalt; en patrulje var "På flugt" og skulle prøve at være flygtninge for et døgn. Dog kom denne patrulje mest på flugt fra regnen, og som følge af regnskyl blev aktiviteten indstillet og patruljen blev kørt tilbage til lejren, hvor lederne stod klar med varm kakao til at varme sig på.



Sidste hele dag på lejren – lørdag d. 1. august – blev KFUM-Spejdernes kommende 100 års fødselsdag fejret. Vi samledes til fælles morgenbord i underlejren og efterfølgende samledes hele lejren til et stort fødselsdagsshow. Ved ankomsten til scene-området blev vi placeret i bestemte felter, for i fællesskab at danne et stort Dannebrog af de røde og hvide ark, som forud var blevet ud-

delt. Herefter gik show'et i gang med musik, underholdning og fødselsdagshilsner fra kendte personer. Statsminister Lars Løkke Rasmussen gik på scenen for at overbringe en personlig fødselsdagshilsen og gav udtryk for stor glæde over sin egen spejdertid hos KFUM-Spejderne.

Lørdag aften var det blevet tid at sige farvel og tak for denne gang, hvor lejren blev officielt afsluttet med et stort afslutningslejrball. Dog skulle vi lige have alle pioneringsværker pillet ned på gruppens lejrplads og læsset rafterne

på en lastbil inden vi kunne krybe i soveposerne – så klokken blev 1 søndag morgen, inden vi kunne lukke og slukke!

Søndag morgen blev teltene pakket sammen og alle øvrige spor efter en uges hektisk aktivitet sløjftet, så vi kl. 10 kunne stige ombord i bussen, der skulle køre os tilbage til Vejle.

Et brag af en lejr er slut, men rigtig mange gode minder lever videre hos alle der var med! Var du ikke en af dem, kan du få lidt af lejrstemningen her: www.see2010.spejdnernet.dk

Tropen



De Stedsegrønnes sommertogt til Grønland



Så har De Stedsegrønne igen været på tur (De stedsegrønne er tidligere spejderledere og spejderforældre), og i år gik turen til Grønland. Den 12. juli 2010 mødtes 26 meget forventningsfulde Stedsegrønne i Kastrup Lufthavn for sammen at flyve med Air Greenland derop, og 12 dages uforglemmelige oplevelser ventede forude.

Vi blev i bus transporteret til vandrehjemmet lidt uden for byen, hvor vi skulle bo de næste 3 dage. Efter vi var blevet indkvarteret handlede vi ind i byens eneste butik. Vareudvalget var ikke så stort (der er kun ca. 500 indbyggere i Kangerlussuaq), men der kunne købes friskbagt brød og en del frostvarer. Friske grøntsager var dyre, og en lille pose gulerødder kostede 48 kr. og en agurk 25 kr.

Eftermiddagen gik med vandretur i omegnen og besøg på Flymuseet i byen. Vi sluttede dagen af med grillparty i det fri. Solen skinnede fra en skyfri himmel og kl. 17.00 var der 22 grader i skyggen og 40 grader i solen. Det var også første gang vi oplevede, at det var lyst døgnet rundt. Næste dag gik med en heldags bustur ind til indlandsisen. Vi kørte i forskelligt terræn dertil og vi smagte bl.a. på søblommer som voksede i en lille sø. Vi kom alle en tur ud at gå på indlandsisen, en kæmpe oplevelse. På turen fik vi grillmad, hvor vi smagte rensdyr og bøffer fra moskusoksen.

Onsdag blev for de fleste deltagere den første prøve på hvilke strabadser der ventede forude. Vandreturen gik til Granatfjeldet. Her kunne der bl.a. hugges sten fra fjeldet som indeholdt meget små granater. Det var også på denne tur vi så 2 moskusokser i det fjerne.



Torsdag fløj vi videre til Ilulissat og blev indkvarteret på byens vandrehjem (ikke luksus hotel, men vi kom dog til at holde af ste-

det). Nu var vi kommet til en større by med ca. 4.500 indbyggere og der var mange butikker med et fint vareudvalg. Vi så nu rigtige isbjerge sejle rundt i ishavet, og det var en fantastisk oplevelse. De næste dage bød på vandring og isfjords sejlads i solskin sent om aftenen – så hvaler i det fjerne og fik serveret whisky med indlandsis, der blev samlet op fra havet. Museumsbesøg på Knud Rasmussen museet, besøg hos hundefører Konrad, der fortalte om sine slædehunde. Vi var på besøg på byens rådhus hvor byplanlægger Hanne fortalte om udviklingen i byen. Det var også i Ilulissat nogle tog på helikopter tur til indlandsisen.



En kutter blandt isbjergene ved Ilulissat

Så rykkede vi "teltpælene" op igen og sejlede 5 timer nord på, hvor vi skulle bo på Ice Camp Eqi i luksus hytter. Her boede vi meget tæt på isbræen og kunne se den kælte og høre de store brag det gav (det lød som skydebanen i Borris). Det var igen en kæmpe stor oplevelse. Vi var også på flere udfordrende vandreture og blev forkælet med gourmet mad lavet af unge danske studerende, der havde sommerferie job deroppe. Det var også her vi fik brug for vores medbragte mygge-/fluenet, når vi var uden døre.



De stedsegrønne deltagere med Eqi Gletcheren i baggrunden. Gletcherkanten ud mod vandet er ca. 5 km. lang og ca. 100 meter høj .

Efter 3 dage i Eqi sejlede vi igen tilbage til "hjemmet" i Ilulissat, hvor mange nye oplevelser og udfordringer ventede. Helikopter tur til indlandsisen, vandreture hvor den længste var på ca. 20 km. Sejltur, spisning på prisbelønnet restaurant, indkøb på Brættet (her købes fisk, rensdyr, moskus m.m.) Carsten købte en stor havkat – hvor der var mad nok til 26 sultne Stedsegrønne for 230 kr.



Den sidste aften stod på stor grønlandsbuffet på Hotel Hvide Falk, hvor vi kunne smage mange grønlandske specialiteter, så som tørret fisk, friske fisk, rensdyrkød, hvalkød og isbjørn, for blot at nævne nogle af lækkerierne. Aftenen sluttede med besøg i Zions kirken, hvor kirkens præst fortalte om hvordan det var at være præst i Grønland. Som tak sluttede vi af med at synge et par vers fra Morgenstund har guld i mund på kirketrappen, efterfulgt af vores egen grønlandssang, som vi havde med hjemmefra. En meget højtidelig afslutning på dagen.

Bent og Bodil måtte dog lige tilbagekaldes i lufthavnen da de forsøgte at smugle sten til børnebørnene. De fik dog lov til at beholde en hver – resten måtte de aflevere. 12 dages uforglemmelig og ubeskrivelige oplevelser var tilendebragt og 1000 vis af billeder skal nu studeres.

Anna Marie Vemmelund



At rejse med børn i Malaysia

Af Hanne M. Damm

Tidligt om morgenen, da båden glider gennem vandet i floden gennem Borneos jungle, ser vi en orangutang sidde i et træ – den kigger ud over floden fra sit hjem i junglen. Orang Utan betyder ”manden fra skoven” - direkte oversat fra det lokale sprog.

Vi ser også krokodiller, næseaber, gibbon-aber, næsehornsflugle, varaner og en masse andre dyr. De kommer ned til floden for at finde føde, og derfor er floden et perfekt sted at betragte dyrelivet midt i junglen.

I februar rejste vi - 2 voksne og 3 børn - en måned til Malaysia med rygsæk. Vi havde en utrolig spændende rejse, og fik en masse gode minder med hjem i rygsækken (som senere er blevet fyldt endnu mere op med oplevelser på SEE 20:10).

Den ene del af Malaysia ligger på halvøen syd for Thailand, og den anden del ligger på en del af den store ø Borneo. Vi var i begge dele af landet.

Borneo er det perfekte sted at opleve det vilde dyreliv i regnskoven. Vi besøgte også et orangutang-rehabiliteringscenter, som ligger midt i junglen. Det er et center, hvor man tager sig af orangutanger, der har svært ved at klare sig selv i junglen. Det kan være fx unger, der har mistet sin mor, eller orangutanger, der har mistet deres bolig i regnskoven pga. fældning – hvilket er et stort problem i Malaysia.

På rehabiliteringscentret lærer man så orangutangerne at klare sig selv i junglen. Gradvist kan de klare sig mere og mere på egen hånd og kommer ikke så tit til centret for at få mad, fordi de selv lærer at finde føde i junglen. Som besøgende kan man komme ind og se, når orangutangerne bliver fodret, og det er sjovt at se de store aber svinge sig fra gren til gren.

Hvis man er til dykning eller snorkling er Borneo også fantastisk. Der er mange muligheder for at tage ud til små koraløer og opleve det fantastiske liv under havets overflade. Der er massevis af farvestrålende fisk og koraller.

Nogle steder kunne man ligefrem stå og se på de flotte fisk nede i vandet med det blotte øje, så mange fisk var der.

Malaysias hovedstad Kuala Lumpur (KL) ligger på halvøen syd for Thailand. KL er en stor by, som har gennemgået en fantastisk udvikling gennem de seneste år. Der er mange flotte nye bygninger, og om aftenen er det et fantastisk flot syn med de oplyste skyskrabere – fx Petronas Twin Towers, som er over 500 meter høje, og om aftenen er oplyst, så det nærmest ligner diamanter. Der er dog stadig fattige mennesker og faldefærdige bygninger i KL – der er stor kontrast mellem det gamle og det nye, ligesom det andre steder er bygninger fra kolonitiden, som har sat sit præg på byen.

Man kan spise rigtig lækker mad i Malaysia, og det er billigt. Et måltid mad på en restaurant kan man let få for 10-20 kr.

Har man lyst til at tage på en længere rejse med sin familie, kan jeg varmt anbefale Malaysia, som har det hele: vild natur, smukke strande, snorkling, dykning, storby osv. Der er rigtig mange spændende ting at opleve, prisniveauet er lavt, og det er rimelig ukompliceret at rejse rundt på egen hånd – også med børn.



Næseabe på Borneo

Grydefest

Endelig blev det torsdag – dagen for den store grydefest, der blev holdt på Parallelvej i Mølholm. En fest for alle uniformerede korps i Vejle. Nok regnede det virkelig skomagerdrengene, men dette kom ikke til at sætte skår i glæden denne dejlige aften, hvor vi alle samles for at hygge os sammen.

I regntøj og gummistøvler sad vi i græsset, og blev underholdt af en tryllekunstner. Han fik hjælp af en blå spejder til at holde en paraply, mens han tryllede for os. En historie om venskab blev fortalt og spejdersange blev sunget, sådan som det hører sig til. Christian, som er leder ved ulvene, var også på scenen for at læse et brev han havde fået af sin lillebror, der havde været på spejderlejr. Det var en fantastisk historie, som måske ikke var helt sand, men sjov det var den.

Efter underholdningen var det tid til det, som det også handler om, når man er til grydefest. Nu skulle faklerne tændes og fanerne findes frem. Regnen var nu stoppet og vores tur til Kirketorvet foregik derfor i tørvejr. Desværre var det uden musik i år.

Aftenen sluttede med at vi alle sang: ”Du som har tændt millioner af stjerner”. Vi kan kun opfordre endnu flere til at deltage i denne tradition til næste års grydefest.

Mange spejderhilsner Louise S. og Mikkel O.



Bævere og Ulvenes sommerlejr 2010

I Christoffer Columbus tegn.

Lederne mødtes en aften i maj og planlagde temaet for dette års sommerlejr. Denne gang blev det Christoffer Columbus færd med Santa Maria, der var temaet for årets sommerlejr. Riis hytten som har nogle fine muligheder for aktiviteter blev booket og en mad junta blev etableret.

Lørdag

Der blev lavet sværd i lange baner. Vi fik klippet diverse liggeunderlag af skumplast ud og hærdet dem med en kerne af elektriker rør og vupti så havde man et sværd. Dem i sværd værkstedet var taknemmelige for at der var ulve tilstede med fagligt højt kendskab til dette håndværk.



Ilden blev vedligeholdt af bål mesteren gennem hele dagen og de små poser vi havde erhvervet os af brænde blev suppleret af store bunker kvas og gran fra Riis.



Der blev lavet et sejl med den hvide lilje som symbol og med de to raftemestre lykkedes det os at sætte en skibsmast på santa Maria der viste sig at være Riis hyttens længste rafte. Herefter blev skibet lastet og trosserne løsnet og Santa Maria begav sig af sted

mod nye horisonter og den formodede hurtige søvej til Indien, så guld og krydderier kunne erhverves uden at man skulle gennem ørken og bjergkæder med karavaner.



Der blev lavet guld og de små gyldne klumper blev efter alle kunstens regler lagt til tørring under de høje graner og overvåget af de mange ulve og bævere der nu havde set lyset i alkymismen. Det skabte dog en vis uro hos børnene, da der lød rygter om at man skulle betale for aftensmaden med guld. Dette viste sig heldigvis kun at være et løst rygte, idet der var nogle der hellere havde gået sultne i seng end at skulle betale for deres aftensmad med deres nyerhvervede klumper. Det skal dog siges at mad juntaens dessert var guld værd! Det er den koldskål man laver for at fede patienter op på Vejle sygehus med og den er god !



Nat løbet er genindført for ulve men knubs og buler til følge. Lidt i midnat blev ulvene buret og mønstret til mission. Dronning Sylvia ønskede krydderier og guld og så blev der sendt tre besætninger af sted Santa Maria, El Nina og Pinta. Hver besætning skulle handle sig frem til guld og fragte dette tilbage til den spanske dronning, men de skulle tage sig i agt eftersom der var sørøver og pirater i farvandet. (Og det var der!) Det var knapt blevet midnat da de første pirater slog til med høje skrig og råben og besætningerne på de tre skibe blev drevet noget ud af kurs. (lommelygter der spredes som cirkler i



vandet.) Det endte dog med at både pirater og besætninger måtte indstille nattens mission og jagt eftersom skoven var lidt sort at løbe spidsrod i, så der var en del der fik buler og knubs under nattens strabadser.

Søndag

Søndag var en meget stille morgen og der gik lang tid inden ulve og bævere var klare til søndagens opgaver. Vi havde en nadver på pladsen foran hvor vi snakkede om det at være rigtig gal og ønsker ens mor og far eller søskende af sted til der hvor pebret gror. Men når de så pludselig er væk, eller man tror de er væk, så bliver man bange for at have mistet dem og i dette tab finder man ud af at man holder rigtigt meget af dem.

Lidt op ad formiddagen udnyttede vi det gode vejr til en vandkamp og ulve og bævere blev udstyret med vand pistoler og div. baljer med vand som de herefter forlystede sig med.



At lave en TOMBOLA.....

Intet julemarked uden tombola

Kan man etablere et julemarked uden tombola? Vi tror det næppe. For tombolaen gør, at mange lige sidder en kop kaffe ekstra, for hvis nu næste trækning giver gevinst? Og hele familien synes det er sjovt at kigge ind, for mens mor kigger på fine kranser og julepynt, kan far og børnene hygge sig med at vinde en eftertragtet gevinst i tombolaen. De forskellige elementer i vores julemarked supplerer således hinanden rigtig godt.



Tombolaen kommer ikke af sig selv

Mens Gerda & co. binder kranser under hele markedet, og kaffen ej heller kan laves alt for længe i forvejen, er vi nødt til at være ude i rigtig god tid inden julemarkedet løber af stabelen.

Vi skal til et 2-dages julemarked bruge ca. 300 gevinster – store som små. Vi har gået ”tiggergang” ved byens handlende fra midt i oktober – såvel i Bredballe som i Vejle midtby. Tiggergang er nok så meget sagt. De gamle forretningsdrivende giver gerne lidt fra lageret, ligesom de lokale butikker mm stiller op. Men vi kan også mærke finanskrisen kradse. Mange siger fra ”desværre ikke i år...” eller de blå har været heldige og ude før os. Det er derfor særdeles velkomment, når forældre har mulighed for at stille med sponsorgaver fra egne virksomheder.

Julemarked 2010

Vi går allerede nu i gang med at planlægge julemarked for november 2010. Vi håber, at vi også i år kan stille med en flot og fyldt tombola. Men vi ved også, at det kræver hårdt arbejde og håber derfor, at vi vil blive vel modtaget, når vi står med hatten i hånden – såvel nede i byen, som når vi opfordrer til forældrenes støtte. Sammen kan vi klare det hele!

Gevinster/gaver kan afleveres til enhedslederen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Lone Sandgaard på tlf. 23980390

Årets hattemode



Hatteduellen



..... og vinderen er:

Thorsten!

— han stiller jo op med spejderhat!



HJÆLP! - der er julemarked

- den 19. og 20. november 2010.

KFUM spejderne i Bredballe gentager succesen og afholder julemarked for 15. år i træk i Bredballe Missionshus.

Overskuddet fra julemarkedet giver et pænt tilskud til Bredballe Gruppe. Det er for mange familier blevet en tradition, at julens forberedelser begynder ved KFUM spejdernes julemarked.

Der er således en stor PR værdi i at fastholde julemarkedet, da rigtig mange mennesker lægger vejen forbi.

Som alt andet laves julemarkedet ikke af sig selv. Der sidder en gruppe af "Stedsegrønne" (tidligere grupperådsmedlemmer, ledere og spejderforældre) og nuværende spejderforældre, som i meget hyggeligt fællesskab arrangerer de forskellige aktiviteter der foregår.

En af de aktiviteter, der kræver en del forberedelse er vores salgsbod, hvor der sælges hjemmelavet julepynt, engle, nisser og en hel masse mere, som endnu ikke er produceret.

Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, og til at være med i et meget hyggeligt fællesskab er du meget velkommen til at møde op på nedenstående datoer, hvor der vil blive produceret efter bedste evne. Hvis du ikke lige synes, at du har store kreative gener, så mød op alligevel, da der er masser af andre opgaver, der skal løses.

Vi mødes i spejderhytten i Ekkodalen.

Søndag den 29. august kl. 10
Mandag den 19. september kl. 19
Mandag den 1. november kl. 19
Mandag den 15. november kl. 19
(kransebinding)

Yderligere oplysninger kan fås hos
Krista Larsen på krista@profibermail.dk



Program for bæverne – 2. halvår 2010

DAG	DATO	AKTIVITET	ANSVARLIG
Tirsdag	17. august	Fælles opstart kl. 18:00	Alle
Tirsdag	24. august	Stol på din bandedeleder	Jan/ Bodil
Tirsdag	31. august	Mad over bål	Jan
Tirsdag	7. september	Løb	Marianne
Tirsdag	14. september	Både i bækken	Marianne
Tirsdag	21. september	Basismærke Pil	Marianne/ Bodil
Tirsdag	28. september	Basismærke Pil	Marianne
Lørdag til søndag	2 - 3. oktober	Familieweekend – nærmere information følger	
Tirsdag	5. oktober	Intet møde pga. familieweekend	
Tirsdag	12. oktober	Snobrødsbagning	Jan
Tirsdag	19. oktober	Intet møde pga. efterårsferie	
Tirsdag	26. oktober	Basismærke Pil	Marianne
Tirsdag	2. november	Knob aften	Marianne/ Jan
Tirsdag	9. november	Lave lygter	Marianne/ Bodil
Tirsdag	16. november	Løb	Marianne
Tirsdag	23. november	Bål mad	Jan
Tirsdag	30. november	Bæverstafet	Marianne
Tirsdag	7. december	Juleafslutning	Marianne

Husk ALTID at være klædt på til udendørs aktiviteter. Forældre skal parkere på asfaltvejene; Viemosevej eller Bybækvej.

Møderne er fra 17:00 til 18:30, hvis ikke andet bliver oplyst til samtlige forældre.

Afbud meddeles til Marianne på:

E-mail: mannemuz@hotmail.com

Tlf. eller sms: 28 69 00 54

Mange spejderhilsner
Bæverlederne

Program for ulvene – 2. halvår 2010

DAG	DATO	AKTIVITET
Tirsdag	17. august	Fælles opstart kl. 18-19.30
Tirsdag	24. august	Knivbevis/øksebevis
Søndag	29. august	Friluftsgudstjeneste Bredballe Kirke
Tirsdag	31. august	Mærke Jungle
Tirsdag	7. september	Mærke Jungle
Tirsdag	14. september	Mærke Jungle/pioner
Tirsdag	21. september	Fuldmånemøde
Tirsdag	28. september	Mærke Pioner
Lør/søn	2.-3. oktober	Familieweekend i Vork
Tirsdag	5. oktober	Intet møde
Tirsdag	12. oktober	Mærke Pioner
Tirsdag	19. oktober	Efterårsferie
Tirsdag	26. oktober	Fuldmånemøde
Tirsdag	2. november	Mærke Sygeplejerske
Tirsdag	9. november	Mærke Sygeplejerske
Tirsdag	16. november	Bål
Tirsdag	23. november	Fuldmånemøde
Tirsdag	2. december	Juleafslutning
Tirsdag	11. januar	Øve Nytårsparade
Søndag	16. januar	Nytårsparade
Tirsdag	18. januar	Intet møde

Møderne er fra 18.30 -20.00 vej Spejderhuset i Ekkodalen.-
Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej.

Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet. Afbud kan ske til en af lederne.

Med spejderhilsen

Birgitte Simonsen	29641154
Christian H. Rasmussen	29707787
Conny Jakobsen	2214 0467
Niels Knudsen	2067 4891
Christian Sørensen	28912888
Tina Hougaard	2878 2074



Aktivitetsplan for Junior efterår 2010



Dag	Dato	Aktiviteter
Tirsdag	17/8	Fælles opstart kl. 18.00
Lørdag-søndag	21/8-22/8	Spejderovernatning ved Tirsbæk
Tirsdag	24/8	Spejderløb i skoven
Søndag	29/8	Friluftsgudstjeneste kl. 14.00
Tirsdag	31/8	Basismærke Birk
Tirsdag	7/9	Basismærke Birk
Tirsdag	14/9	Basismærke Birk
Lørdag-søndag	18/9-19/9	30 km Vandreskjold
Tirsdag	21/9	Intet møde, dog pose uddeling
Tirsdag	28/9	Fællesmøde med trop – Korpsets 100 års fødselsdag
Lørdag-søndag	2/10-3/10	Familieweekend
Tirsdag	5/10	Intet juniormøde
Tirsdag	12/10	Brænde og bål
Tirsdag	19/10	Efterårsferie, intet møde
Tirsdag	26/10	Basismærke Birk
Tirsdag	2/11	Fællesmøde med trop
Tirsdag	9/11	Basismærke Birk
Tirsdag	16/11	Basismærke Birk
Fredag/lørdag	19/11-20/11	Julemarked
Tirsdag	23/11	Basismærke Birk
Tirsdag	30/11	Basismærke Birk
Tirsdag	7/12	Juleafslutning
Tirsdag	11/1	Forberedelse til nytårsparade
Søndag	16/1	Nytårsparade
Tirsdag	18/1	Intet juniormøde

Møderne afholdes tirsdag kl. 18.30-20.00 i spejderhuset.

Med spejderhilsen
Sanne, 30266025 eller 75816025
Frank, Mikkel, Therese, Jørn, Pia, Lise og Marie Louise



KFUM
spejderne

Spejdertrop – efterår 2010

Tirsdage 18.30 – 20.30

6. kl. – 8. kl.

AUGUST	
17. aug. kl. 18.00	Fælles opstart og oprykning. MØDET SLUTTER KL. 19.30
Lørdag 21. – søndag 22. aug.	DM i Spejder – finale (kun Harald Blåtand). Nærmere info følger. For alle øvrige: GreenGame på Tirsbæk Gods
24. aug.	Mærke: søspejder.
Søndag 29. aug. kl. 14	Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Sognegård med efterfølgende aktiviteter. Tag dine søskende og forældre med.
31. aug.	Mærke: søspejder. Mødet foregår ved Tirsbæk Strand.
SEPTEMBER	
Fredag 3. – lørdag 4. sep.	Weekendtur – søspejder. Nærmere info følger.
7. sep. kl. 18.00	Uddeling af poser – info om mødested og forældrehjælp kommer senere
14. sep.	Basismærke Ask
21. sep.	Brug GPS'en - og evt. gps i mobiltelefon
28. sep.	Fællesmøde med junior - korpsets 100 års fødselsdag. MØDET SLUTTER KL. 20.00
<i>Onsdag 29. sep.</i>	<i>EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt</i>
OKTOBER	
Lørdag 2. – søndag 3. okt.	Familiweekend - fælles cykeltur for troppe aften (1. okt.)
5. okt.	Mærke: førstehjælp
12. okt.	Mærke: førstehjælp
19. okt.	INTET MØDE – efterårsferie
26. okt.	Mærke: førstehjælp
<i>Onsdag 27. okt.</i>	<i>EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt</i>
NOVEMBER	
2. nov.	Fællesmøde med junior. MØDET SLUTTER KL. 20.00
9. nov.	Mærke: søspejder
16. nov.	Forberede julemarked
Fredag 19. – lørdag 20. nov.	Julemarked
23. nov.	Mærke: søspejder
<i>Onsdag 24. nov.</i>	<i>EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt</i>
30. nov.	Eksperiment-aften
DECEMBER	
7. dec.	Juleafslutning. HUSK: en lille gave til max. 20 kr.
JANUAR 2011	
11. jan.	Forberede Nytårsparade
Søndag 16. jan.	Nytårsparade
18. jan.	Møde
25. jan.	Møde

Møderne foregår ved Spejderhytten i Ekkodalen (hvis ikke andet er nævnt).
Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej.

**Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet,
og giv gerne besked til en leder, hvis du ikke kan komme.**

Sten Fahnø Thomsen	2426 1972
Lars Sørensen	4087 3035
Thorsten Hougaard	2331 6375
Marianne Christensen	2869 0054
Kristian Appel	7580 6130

Spejderloven

- En spejder
- > lytter til Guds ord
- > er hjælpsom
- > respekterer andre
- > værner naturen
- > er til at stole på
- > tager medansvar
- > finder sin egen mening



Lad os stikke hovederne sammen

