

---

# Grøn - Sagen

---



Mikkel Thorsen modtager Vejle Kommunes Foreningslederpris i marts 2011

**KFUM – Spejderne Bredballe**

## Leder

Så er endnu en sommer gået, og mon ikke den er gået over al forventning. I hvert fald tyder de mange indslag fra sommerens lejrture på, at det har været en fantastisk sommer

Den kommende sæson presser sig på med masser af nye udfordringer for spejderne. Men også for ledere og frivillige er der mange opgaver, der ligger foran. Udover de ugentlige aktiviteter i Ekkodalen, skal spejderne på ture i løbet af efteråret.

Ikke mindst familielejren til Work plejer at være et af årets højdepunkter. Så der er kun et at sige til alle nye forældre – tag med på denne tur. Her får du mulighed for at opleve hele spektret af Bredballe Gruppens bedste aktiviteter, og så giver de et fantastisk sammenhold mellem forældrene. Det er garanteret unødvendigt her, at opfordre ”gamle” forældre til at tage med. For har man først været med en gang, så må man bare med igen.

Den 19. – 20. november er der julemarked, og i hele december måned sælges der juletræer, så der er nok at tage fat på for alle. Det kan man også læse lidt om i bladet denne gang.

I ønskes alle et rigtig godt spejderefterår.

Christian Holm og Krista Larsen

## Lidt fra grupperådsformanden

Pludselig blev det nærmest efterår fra den ene dag til den anden her i Bredballe. Nu er det tid at tage fat på et nyt spejderår, hvor nogle rykker op, nye kommer til, og de "ældre" i enhederne skal tage pænt imod de nye.

Der bliver igen masser af nye udfordringer. Det er netop det, der er så godt ved spejder. Det er sjovt, man lærer en masse, og det er ikke nødvendigvis altid lige "komfortabelt". Somme tider regner det, og man skal sove på et hårdt liggeunderlag. Somme tider er man helt udkørt efter at have vandret langt.

Men hvor bliver de gode spejdere godt rustet til fremtiden. Jeg er sikker på, at de værdier og den erfaring, spejderne har med bagagen til deres videre færd frem, er guld værd. Spejderne lærer at samarbejde, at tage ansvar, og at man ikke bare skal give op, selvom noget er træls. Det er lidt et modstykke til meget af det, som nutidens mange "curlingbørn" kan præstere. Curlingbørn, hvor alle forhindringer er ryddet af vejen af deres forældre eller andre i en god mening. Hvem er så mon bedst rustet til fremtiden? Jeg ved godt, hvem jeg gætter på.

Jeg håber at se rigtig mange af jer alle, både spejdere, forældre og søskende til familielejren i Vork Bakker den 24. – 25. september. Vi starter lørdag til frokost og slutter søndag formiddag. Forældre og søskende bor sammen på et værelse – ikke noget med fælles sovesal. Det bliver rigtig hyggeligt med forskellige spejderaktiviteter og hyggeligt samvær.

Hanne M. Damm  
Formand for Grupperådet



## Spejdernes Lejr 2012

En lang sommerferie med veloverståede lejre til land og til søs i såvel ind som udland er slut. En ny første halvdel af sæsonen 2011/2012 står for døren med nytilkomne ledere og børn, samt nye spændende programmer med gode spejderaktiviteter.

Det er glædeligt at tidligere ulveassistent Ole Nyby vender tilbage til ulvene, og at en ny forældre-trio deler en ledertjans hos bæverne.

Gruppens store udfordring bliver at få tilpasset troppen, som bliver fordoblet til i alt ca. 35 spejdere. Det har bl.a. bevirket, at junior lederen Susanne flytter op som leder hos tropspejderne.

Der vil i de næste 10 måneder skulle laves en del forberedelser til Spejdernes Lejr 2012, som vores junior- og tropspejdere skal deltage på som sommerlejr. Lejren forventes at blive dobbelt så stor som korpsslejren i Skive med over 30.000 spejdere. Da denne lejr forventeligt vil koste hen ved 1.800 kr., kunne man måske også derhjemme planlægge økonomien og udstyret i god tid med henblik på evt. jule- og fødselsdagsgaver i det kommende år.

Til forældrene kan jeg kun opfordre til at deltage i Gruppens vigtigste indbringende aktivitet, nemlig juletræssalget og julemarkedet i december måned. Der kommer senere mere information herom.

En god sæson ønskes alle spejdere og ledere.



Karsten Mikkelsen  
Gruppenleder

## Heksehatte og heksebryg

Året bæver og ulve sommerlejr stod i heksekunstens tegn. Vi afholdt vores lejr ved Rådsklippen i Ejstrupholm ved Nørre Snede. Som altid var det en weekendtur for de yngste spejdere i Bredballe gruppe.

Vi mødtes ved Bredballe sognegård og kørte i samlet flok til Rådsklippen for at have en (u)hyggelig weekend med hekse aktiviteter. Emnet blev valgt i forhold til torsdagens Sct. Hans aften. Fredag aften stod på madpakker og klargøring af sovepladser. Bæverne sov på første sal i hytten, mens ulvene traditionen tro skulle sove i telte.

Da et par unge friske ulveledere og ulvene skulle til at rejse de to telte, der var blevet medbragt, opdagede de pludselig, at der manglede et sæt stænger til det ene telt, men ikke desto mindre fik alle ulvene samt et par voksne en plads i teltet.



Lørdag stod den så på de helt store hekse aktiviteter. Der blev lavet hekse-næser, heksehatte, heksekoste og hekse til den helt store guld medalje. Alle spejderne gik op i aktiviteterne med al opmærksomhed. Der blev støbt næser af gips og pyntet hatte med perler og pailletter.

Dette brugte vi hele lørdag formiddag og eftermiddag på. Menuen var også lavet i heksekunstens navn lørdag aften. Spisesalen var pyntet op med stearinlys, koste og heksedukker. Menuen stod på heksegryde og heksebryg. Til lejrbalet lørdag aften var der et Sct. Hans bål hvor den flotteste og mest kreativt lavede heks, blev kåret med et heksehyl som præmie, efterfulgt af et rigtig spejder råb. Så blev heksene futtet af i allerbedste Sct. Hans stil.



Aftenløb var der naturligvis også for de vågne ulve. Der skulle blandt andet indsamles drageøjne og hekse opkast til en trylledrik, som skulle gøre det af med heksen vi havde indfanget.

Alt i alt havde vi en rigtig god weekend med en masse hekse aktiviteter og en masse spejderhygge.

## The 22nd World Scout Jamboree

At komme til en verdensjamboree er noget helt fantastisk. Uanset hvor kvælende varmt det er, hvor tung din ryksæk er, og hvor langt der er til éns lejrplads fra busholdepladserne, så er oplevelsen af pludselig at være en del af et samfund, som det der udspillede sig i Sverige, noget fuldstændig enestående.

Min trop og jeg ankom til Jamboreepladsen omkring klokken femten den 27. juli. Solens skinnede på fuld styrke som en form for velkomst til alle de internationale spejdere, som kom fra nær og fjern. Vores lejrplads lå rimeligt centralt i forhold til den town vi lå i (hele lejren var inddelt i fire towns), men både containere, hvor ting som telte, de cykler, som lederne havde medbragt, udleveret køkkengrej og de pladser, hvor busserne satte deltagerne af, lå forholdsvis langt væk, så den første dag var i den grad præget af gåen.



I og for sig var den første dag den bedste af dem alle. Det var helt klart den dag, hvor alle var mest opsat på at få nye venner hele tiden, så derfor blev det helt naturligt at sige hej til alle, man gik forbi. Det var også den dag, hvor jeg mødte fire engelske drenge, som jeg gennem hele lejren ofte mødtes med og derfor endte med at blive rigtig gode venner med.

Den næste dag var dagen for åbningsceremonien, som også var en fuldstændig spektakulær oplevelse. Vi var jo omkring 39000 spejdere, og når alle 39000 skal kunne sidde på én græsplæne, så er det bare en stor græsplæne, der er tale om.

Det hele startede med en indmarch, hvor to spejdere (fra Danmark en DDS'er og en KFUM'er) bar deres lands flag ind, gik op på scenen, viftede lidt med det mens landets navn blev sagt på engelsk og fransk, hvorefter de gik ud til den ene side. Derudover blev Sveriges historie fortalt som en tegnefilm, og der var en dance battle mellem Sverige og Danmark.

De næste fire dage var noget travlere. To af dagene gik med forskellige Module Activities, som kørte fra 10-15. Man gik hen til ens Module Activity, som altid blev introduceret meget kort, og så gik man videre ud på mindre "poster". Nogle steder skulle man vælge imellem en hel masse, men på de fleste Module Activities kunne man sagtens nå alle småposterne og blive færdig før tid. Den ene var People, som gik ud på at arbejde med mennesker på alle mulige og umulige måder. Blandt andet skulle vi arbejde med børns rettigheder og lave Tai Chi. Den anden hed Quest, og den var langt sjovere. Der var der en hel masse konkurrencer, hvor de fleste gik ud på at samarbejde med sin patrulje. Den allersjoveste post hed Conquest. Det var en 3-5 kilometer lang (der var tre forskellige baner, som alle havde forskellige længder) forhindringsbane, hvor man blev udsat for at skulle ned på knæ i en mudderpøl, klatre over diverse hegn, op i et rimelig højt tårn bare for at skulle fire sig ned af et reb, balancere på meget glatte refter og så videre. Og så snart man havde mulighed for at stå på to ben, så skulle man altså løbe. Så når man kom ud, var man både beskidt og yderst forpustet.

Senere på ugen var der Culture Festival. Patruljerne skulle på skift sidde i vores lejr for at hive folk fra andre lande ind, så de kunne forlyste sig med enten samarbejdsøvelser med lego, få det danske flag malet med bodypaint hvor end man gerne ville have det (det stod jeg for), flette julehjerter eller lære at sige følgende sætninger på dansk for at få en badge: "Rødgrød med fløde", "råbåndsknob" og "skal vi være lejr-kæresten?" Når man ikke sad i lejren kunne man frit gå rundt for at se på, hvad andre grupper havde at byde på. Jeg fik blandt andet mulighed for at smage schweizisk ostefondue, (kan ikke anbefales) synge Rule Britannia hos nogle englændere, smage



texansk mad og opleve traditionel folkedans fra Libanon. Samme aften var der Culture Festival Ceremony, hvor der sådan set kun var en masse småforestillinger. Blandt andet et BMX show og otte-ti faldskærmsudspringere, hvor flyet de hoppede ud fra lige tog et drej, så den fløj lige over alle deltagerne.



Indgangsportal designet som et juletræ

Dagen

efter

begyndte en af to aktiviteter for hver gruppe i min underlejr. Det var enten camp in camp hvor en flok af udenlandske spejdere besøgte en sommerlejr i Sverige, som ikke havde noget at gøre med Jamboree. Den aktivitet varede to dage, så der altså var en overnatning på lejren. De anden aktivitet var hike in camp. Det foregik ved, at man blev sat på en bus og så kørt et sted hen, hvorefter man fik et kort (som var ganske unødvendigt, fordi vi gik på en opmærket rute) og at vide, at man skulle der og der hen. I virkeligheden var det ikke en rigtig hike, for det var kun én dag og desuden var hiken kun 12 kilometer lang. Det var primært spejdere uden for Norden, som blev sat på camp in camp, fordi en sådan lejr jo er noget, som vi har prøvet masser

af gange, mens det slet ikke er den slags spejderlejre, som mange udenlandske spejdere tager på. Vi kom derfor også på hike in camp, og det var rigtig hyggeligt.

Dagen efter hiken var en fridag, fordi vi jo ikke havde været på camp in camp, så for mit vedkommende brugte jeg den på at pleje mine venskaber sådan lidt rundt omkring på lejren. To gange gik jeg hele vejen over til førnævnte engelske drenge for at nå at være en masse sammen med dem, fordi lejren efterhånden lakkede mod enden.

To dage efter var det desværre ved at være tid til at tage hjem. Men først var der en helt fænomenal lukningsceremoni, som involverede live optræden med rockbandet Europe, ekstreme mængder af fyrværkeri, som var timet helt perfekt til Katy Perrys sang Firework, introduktion til Verdensjamboreen i 2015 i Japan og ellers bare en bunke fantastiske performance shows med alt fra sækkepibemusik til latinamerikanske dansere. Men efter en storslået (og *meget* regnfuld) lukningsceremoni var det tilbage til teltene, for næste morgen skulle vi tidligt op.

Vi stod op klokken halv fem om morgenen for at pakke vores sidste grej (resten havde vi pakket dagen forinden, så jeg sov rigtig godt den nat, fordi jeg rent faktisk kunne ligge udstrakt. Alt mit ragelse havde været i vejen de andre nætter) og Kit Kat telte ned, hvorefter turen gik med fuld oppakning til busholdepladsen. Bussen var egentlig planlagt til klokken syv, men den blev lidt forsinket, så vi måtte vente to timer under et halvtag. Derfor var jeg personligt meget lykkelig, da jeg endelig kunne lægge mig til at sove op af et vindue i bussen og først vågne op, da bussen kørte ind i Storkøbenhavn. Ti minutter efter jeg vågnede blev vi sat af på Femøren på Amager. Derfra skulle vi med metro til Kastrup Lufthavn, hvor vi fik mulighed for at brænde resten af vores svenske kroner af på Burger King, inden DSB bragte os tilbage til Vejle Station, og vi under gråd og hulket måtte tage afsked med hinanden. (efter at have givet en af lederne buksevand i springvandet udenfor banegården).

Ida



# HJÆLP !!

## DER ER JULEMARKED

- den 18. og 19. november 2011.

KFUM spejderne i Bredballe gentager succesen og afholder julemarked for 16. år i træk i Bredballe Missionshus. Overskuddet fra julemarkedet giver et pænt tilskud til Bredballe Gruppe. Det er for mange familier blevet en tradition, at julens forberedelser begynder ved KFUM spejdernes julemarked.

Der er således en stor PR værdi i at fastholde julemarkedet, da rigtig mange mennesker lægger vejen forbi.

Som alt andet laves julemarkedet ikke af sig selv. Der sidder en gruppe af "Stedsegrønne" (tidligere grupperådsmedlemmer, ledere og spejderforældre) og nuværende spejderforældre, som i meget hyggeligt fællesskab arrangerer de forskellige aktiviteter der foregår. En af de aktiviteter, der kræver en del forberedelse er vores salgsbod, hvor der sælges hjemmelavet julepynt, engle, nisser og en hel masse mere, som endnu ikke er produceret.

Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, og til at være med i et meget hyggeligt fællesskab er du meget velkommen til at møde op på nedenstående datoer, hvor der vil blive produceret efter bedste evne. Hvis du ikke lige synes, at du har store kreative gener, så mød op alligevel, da der er masser af andre opgaver, der skal løses.

Har du ikke mulighed for at møde op på nedenstående datoer, er du også velkommen til at lave ting hjemme.

Søndag den 18. september kl. 10	Aase Jørgensen, Humlevangen 2
Mandag den 24. oktober kl. 19	Spejderhytten, Ekkodalen.
Mandag den 14. november kl. 19	Samme sted - Kransebinding.

Yderligere oplysninger kan fås hos  
Krista Larsen på [krista@profibermail.dk](mailto:krista@profibermail.dk)

## Fjeld og vildmarks tur 2011

Den 1. til 5. juni var jeg Christian Sørensen, på et fjeld kursus igennem Fjeldgruppen.dk, som er en tværkorpsslig arbejdsgruppe imellem KFUM-spejderne, Det Danske Spejderkorps og De Grønne Pigespejdere. De laver kurser for spejdere om færdsel i vildmarken, og har til formål at inspirere og sætte fokus på sikkerhed i fjeldet.

Selve kurset jeg havde valgt hedder Fjeld og vildmark, og fandt sted i Söderåsen nationalpark i Sverige. Kurset forbereder en til at kunne arrangere og udføre en tur med ligesindede (andre som også har taget kurset) eller jeg kan tage en flok spejdere med på tur. Vi kom igennem emner som: turplanlægning, fjeldsikkerhed, rutevalg, færdsel i fjeld og vildmark, førstehjælp, påklædning og udstyr, orientering, proviant/mad, og "Tur efter evne" princippet.

Onsdag aften tog jeg af sted mod Helsingør, hvor vi skulle mødes og sammen tage færgen til Helsingborg og videre med bus til Klåveröds vandrehjem. Her blev vi delt i sjak og efterfølgende fik vi rejst telte og kom i soveposerne. Torsdag gik hele dagen med teori: turplanlægning, fjeldsikkerhed,



rutevalg, færdsel i fjeld og vildmark, førstehjælp, påklædning, udstyr, orientering, proviant/mad, og "Tur efter evne" princippet. Alle disse ting var noget vi gennemgik, samt lidt praktisk, hvor vi var ude med kompas og skulle gå efter pejleretninger og finde et udsigtspunkt i nærheden. Om aftenen skulle vi planlægge vores rute. Vi skulle gå de efterfølgende 2 dage.

I det sjak på 5, jeg var i, var vi alle i forskellig fysisk form, og havde meget forskellig erfaring med vandring i fjeldet, så vi bestemte os for, at vi ikke ville gå frygtelig langt, men mere se området og få prøvet vores erfaringer og nye viden fra torsdagens teori af.

Turen:

Fredag tog vi af sted klokken 8 med alt vort udstyr og proviant, som vi selv skulle bære - 17-18 kg udstyr gik vi hver med. Vi skulle gå et par timer op til et område, hvor vi ville lave vores standlejr og overnatte for natten. Vi fik rejst telte og herefter gik vi op til et rigtigt fedt udsigtspunkt kaldet Kopperhätten.

Her nåede vi op efter et par timer, med nogle enkelte afvigelser fra ruten, det sker jo engang imellem. Her oppe kunne vi nyde udsigten og se rigtigt langt, samtidig med at vi fik os en kop varm kakao, som vi lavede på trangia. Hele fredagen havde vi vores instruktør med, som hvert sjak havde fået tildelt, og han kom med mange gode råd i løbet af fredagen. Denne dag gik stille og roligt, og så kom lørdagen, som den dag vi nok havde glædet os allermost til.

Lørdag pakkede vi sammen og vores instruktør tog af sted, for nu skulle vi klare resten af vejen selv. Vi havde bestemt os at gå uden for sti og vej, nu vi var i Sverige, hvor vi kunne gå, hvor vi ville. Vi skulle ned i en kløft og følge et mindre vandløb, som skulle føre os hen til samlestedet. Turen skulle være ca. 6 km, så vi begav os af sted, vi vidste det ville tage noget tid at nå frem. Hurtigt kom vi til noget a'la jungle. Vi skulle over og under væltede træer, krydse stengærder som svenskerne brugte i gamle dage til at holde styr på køerne, igennem buske og krat - dobbelt så stort som os selv, så alt i alt total fedt. Under vejs spiste vi frokost som bestod af røget oksekød og Logan brød (en form for brød som har fået en halv time for meget i ovnen). Det smagte tosse godt. Vi begav os videre og kom til vores samlepoint efter 6

timer, så 6 km på 6 timer = 1 km/t. Men det var en total fed oplevelse.



Lørdag sov alle kursisterne på samme sted, og søndag skulle vi på blokmarksøvelse (en mark med sten). I det her tilfælde en kæmpe skråning med skrøbelige sten, som vi skulle lære at passere sikkert, og efterfølgende en vadringsøvelse. Her skulle vi lære at krydse et vandløb/elven sikkert, og herefter var turen egentlig slut. Vi gik hen til det sted, hvor vi skulle med bussen tilbage til Helsingborg.

Under turen bestod vores mad af simple ting, fyldt med næring, og ting som ikke vejede så meget. Bl.a. fik vi frysetørret mad, som helt klart kan anbefales.

Det her var en kort beskrivelse af turen, det var fedt, og jeg kan snakke om det i evigheder. Den var utrolig givende. Jeg har lært utrolig meget, som jeg håber, jeg kan bruge i spejdersammenhæng på egen hånd. Det er en tur, som jeg helt klart kan anbefale til andre, som ikke ved så meget om fjeldet, men har lyst til at lære mere.

Christian Sørensen  
Enhedsleder Ulvene

## Kunne du tænke dig at hjælpe med juletræssalget?

Det kan heldigvis langt størsteparten af vores spejdere og deres forældre, når træerne skal sælges. Derfor sender vi igen i år en seddel med spejderne hjem omkring salg af juletræerne.

Juletræssalget er dog ved at blive så stort, at vi gerne vil have lidt flere med i den gruppe, der planlægger juletræssalget.

Vi har i de senere år været 3 personer om planlægningen, der omfatter alt fra træernes bestilling og levering, salgspladsens opbygning, markedsføring og meget andet. Vi kunne godt tænke os at udvide gruppen, så vi var flere om arbejdet. Vi holder vores første møde omkring den 1. september, hvor idéer og nye til årets juletræssalg vil blive drøftet.

Vores opgaver i forbindelse med planlægningen og afvikling af juletræssalget består af en længere række enkeltopgaver, der fint vil kunne deles af flere personer. Som deltager i gruppen behøver man derfor ikke være bange for, at man automatisk hænger på en kæmpeopgave, hvis man møder op. Man melder ind på de opgaver, man gerne vil løse og dermed bliver man ikke forpligtet ud over hvad man selv mener at have tid til.

Vil du høre mere om arbejdet med planlægning og afvikling af juletræssalget, så kontakt Christian Holm på 22 78 22 76.

### Juletræsgruppen

Christian Holm



Frank Olesen



Mikkel Thorsen



Ps – vi har ikke mere travlt, end at vi også har tid til at have det sjovt!

Redaktionen har modtaget endnu flere billeder fra De Stedsegrønnes sommertogt til Grønland sidste sommer. Vi måtte bare trykke nogle flere af dem.

Måske man skulle være taget med ?







## Kanoturen på Skjern å

### Fredag den 17. juni

skulle vi af sted på kanotur. Vi kom ud til den plads, hvor vi skulle sove en nat. Vi skulle selv have madpakker med, for var ikke tid nok til at lave mad til så mange børn, når vi også skulle sætte telte op. Men vi hyggede os alle sammen med det. Der var også noget kage, vi kunne hygge os med, inden vi skulle i vores telt og sove.



### Lørdag den 18. juni

stod vi op og fik noget god morgenmad. Bagefter skulle vi slå teltene sammen, så vi kunne komme afsted efter at vi havde valgt den makker, vi skulle være sammen med i kano.

Så var det tid til, at vi skulle afsted. Vi skulle sejle ca. 18 km til det sted, hvor vi skulle overnatte. Men vi gjorde nogle hold på turen, hvor vi skulle spise frokost og et sted, hvor vi fik kage. Vi blev også lidt våde, for det begyndte nemlig at regne en del. Så kom vi frem til det sted hvor vi skulle overnatte. Her fik vi slået nogle dejlige tørre telte op, så vi kunne få noget tørt tøj på. Så skulle vi lave mad - det var hotdogs vi skulle have og det smagte rigtig godt.



### Søndag den 19. juni

Om morgen skulle vi igen slå teltene sammen, og vi fik igen noget godt

morgenmad og så skulle vi stå i en rundkreds, hvor vi skulle synge en sang, inden vi skulle sejle igen. Og der blev sunget en fødselsdagssang for mig da jeg havde fødselsdag. Jeg blev 12 år det var sødt af dem alle sammen. Så kom tiden hvor vi skulle finde vores kano og komme af sted. Vi skulle sejle ca. 10 km til det sted,



hvor vi skulle hentes, men vi gjorde også et hold, hvor vi fik en god frokost. Det var dejligt at få noget at spise. Så var det tid til at vi skulle afsted igen. Så kom vi der til, hvor vi skulle hentes af familien.

Det var en dejlig tur, mange tak til lederne for den gode tur.

Kamilla fra juniorene



## Et nyt spejderhus ??

Vi er i Bredballe Gruppe i samråd med de blå spejdere Ørnebjerg, som vi deler huset med i regi af Bredballe Spejdercenter, blevet enige om at undersøge mulighederne for at etablere et nyt spejderhus.

I den forbindelse søger vi en kvalificeret person, som kunne hjælpe til med at styre processen omkring etableringen af et nyt hus. Hvordan skal det se ud, hvorfor og hvordan?

Ledere og grupperødder fra såvel Bredballe Gruppe og Ørnebjerg kan, i det omfang de ønsker at bidrage med in-put til udviklingen af huset, involveres heri. Vi skal have samlet ide'erne og have lavet et udkast.

Er du den rette til det, eller kender du den rette, så kontakt venligst

**Karsten Mikkelsen**  
Gruppeleder  
km@jolly-tex.dk  
Tlf. 21755204



## Kanosommerlejr i Sverige

Fotoreportage

Så er vi helt parate til, at tage med toget fra Vejle til Frederikshavn. Her er vi endda helt rene...!



Vores første nat på kano-turen, tilbringer vi her i en glasgang ind til færgeterminalen. Vi fik højst 2 timers søvn, og det skal lige siges, at det var at mærke næste dag.



Smuk natur må man sige. Dette er den første ø vi valgte at slå lejr på. Vi sejlede ca. 5 km hen til den fra Gustavsfors. Så det var en kort dejlig tur, med en masse hygge i kanoerne.





3. dag i kanoerne. Vi er ved, at trække kanoerne i land, så vi kan få vores madkasser op, og spise noget velfortjent frokost.



Så er der slået ny lejr op efter 6 timer i kano, og med sang. Tanja er i godt humør og det giver os alle et smil på læben.

I baggrunden kan man se, at der er ved at blive gjort klar til noget "lækkert" aftensmad.



Nogen overgir' sig, og smutter en tur i søen for, at blive vasket. Der var andre der var kyllinger og kiggede på...

Endnu en morgen og teltene pakkes sammen.

Rutine, rutine, rutine! Men man vænner sig til det, og lærer at pakke det sammen udenad.

Kl. er kun 8 om morgenen på dette tidspunkt.



Højt humør på søen!



Så skal vi igennem slusen, hvilket var noget mange af os ikke havde prøvet før. Vi sad og ventede på, at vandet steg, så vi spiste slik og kiks i laaaange baner, og det var ren nydelse.!





Så er der frokost til lederne!



Toiletterne var ikke ligefrem noget at juble over - rent faktisk var det bare et hul i jorden med et toiletbræt ovenpå. Lugten var dog det værste!!!

Louise viser her hendes mening om det..



Et godt eksempel på vores gode ledere! Her er det Ida og Lars i en af deres gode stunder ☺



Så er der fanget fisk!



Så gøres der klar til hyggeligt lejrball.  
Man kan godt se, at folk er ved at være godt brugte.  
Men humøret blev holdt højt!



I toget på vej hjem. Man kunne ikke undgå, at være trætte.



Tak for en dejlig kanotur i Sverige.  
Venlig Hilsen Louise og Sofie! J



# Spejdertrop – efterår 2011

Tirsdage 18.30 – 20.30

6. kl. – 8. kl.

<b>AUGUST</b>	
23. aug. kl. 18.00	Fælles opstart og oprykning. MØDET SLUTTER KL. 19.30
Søndag 28. aug. kl. 14	Friluftsgudstjeneste
30. aug.	Tropmøde - opgaveløb i patruljer
31. aug.	<i>EKSTRA: Tropnetværk Munkebjerg Distrikt</i>
<b>SEPTEMBER</b>	
6. sep.	O-løb. HUSK at komme i praktisk tøj og fodtøj til løb i skoven.
13. sep.	Patruljemøde: planlæg patruljedel på familieweekend
20. sep. kl. 18	Poseuddeling – info om mødested og forældrehjælp kommer senere
Lørdag 24. – søndag 25. sep.	Familieweekend - fælles cykeltur for troppen fredag aften (23. sep.)
27. sep. kl. 18	Tropnetværk Munkebjerg Distrikt, Erritsø (vi mødes ved Hældagerhallen kl. 18 – tilbage samme sted ca. kl. 21)
<b>OKTOBER</b>	
4. okt.	Patruljemøde – aktivitetsmærke
11. okt.	Patruljemøde – aktivitetsmærke
18. okt.	INTET MØDE – efterårsferie
25. okt.	Tropmøde - "Luksus-udstyr" til Spejdernes Lejr
26. okt.	<i>EKSTRA: Tropnetværk Munkebjerg Distrikt</i>
<b>NOVEMBER</b>	
1. nov.	Patruljemøde – aktivitetsmærke
Fredag 4. - søndag 6. nov.	Fællesweekend med DDS Ørnebjerg
8. nov.	Patruljemøde – aktivitetsmærke
15. nov.	Tropmøde - "Luksus-udstyr" til Spejdernes Lejr
Fredag 18. – lørdag 19. nov.	Julemarked
22. nov.	Patruljemøde
29. nov.	Patruljemøde
30. nov.	<i>EKSTRA: Tropnetværk Munkebjerg Distrikt</i>
<b>DECEMBER</b>	
6. dec.	Tropmøde - juleafslutning. HUSK: en lille gave til max. 20 kr.
<b>JANUAR 2012</b>	
10. jan.	Forberede Nytårsparade
Søndag 15. jan.	Nytårsparade
<b>JULI 2012</b>	
Lørdag 21. – søndag 29. jul.	Spejdernes Lejr, Holstebro (fælles lejr for <u>alle</u> Danmarks spejderkorps – forventet deltagerantal: 35.000).

Møderne foregår ved Spejderhytten i Ekkodalen (hvis ikke andet er nævnt). Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej.

**Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet, og giv gerne besked til en leder, hvis du ikke kan komme.**

## Tropstaben

Sten Fähnø Thomsen	2426 1972
Lars Sørensen	4087 3035
Thorsten Hougaard	2331 6375
Marianne Christensen	2869 0054
Kristian Appel	7581 6130
Susanne Hermann	4218 0489

## Spejderloven

- En spejder
- > lytter til Guds ord
- > er hjælpsom
- > respekterer andre
- > værner naturen
- > er til at stole på
- > tager medansvar
- > finder sin egen mening



## Aktivitetsplan for junior efterår 2011



Dag	Dato	Aktivitet	Ansvarlig
Tirsdag	23/8 - 2011	Fælles opstart kl. 18.00-19.30	Alle
Tirsdag	30/8	Patrulje dyst	Frank
Søndag	28/8	Friluftsgudstjeneste kl. 14.00	
Tirsdag	6/9	Spejderfærdigheder, Dolk, sav, økse	Sanne
Tirsdag	13/9	Spejderfærdigheder, Kompas	Jørn
Tirsdag	20/9	Spejderfærdigheder, Knob / besnørring	Bo
Lørdag-søndag	24 - 25/9	Familie weekendtur - seddel kommer senere	
Tirsdag	27/9	<b>Intet møde</b>	
Tirsdag	4/10	Spejderfærdigheder, Bål	Thorsen
Tirsdag	11/10	By løb seddel kommer senere	Frank
Tirsdag	18/10	<b>Intet møde</b> - Efterårsferie	
Tirsdag	25/10	Opgaver i skoven	Thorsen
Fredag Lørdag	28 - 29/10	Weekendtur seddel kommer senere	Sanne og Lise
Tirsdag	1/11	<b>Intet møde</b>	
Tirsdag	8/11	Søde opgaver spejderhagl	Sanne
Tirsdag	15/11	Søde opgaver O-løbs lagkage	Jørn
Tirsdag	22/11	Søde opgaver Bål boller	Bo
Tirsdag	29/11	Søde opgaver Pandekager og vafler	Thorsen
Tirsdag	6/12	Juleafslutning <b>Medbring en gave til max 20,-</b>	Pia
Tirsdag	10/1 2012	Øve nytårsparade	Jørn
Søndag	15/1 2012	Nytårsparade	Jørn
Tirsdag	17/1 2012	<b>Intet møde</b>	
Tirsdag	24/1 2012	Ud at flyve med varmluftballoner	Rasmus

Møderne er fra 18.30 til 20.00 ved Spejderhuset i Ekkodalen.  
 Parkering skal ske på asfalterede veje: Viemosevej eller Bybækvej.  
**Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet og  
 give besked til en leder, hvis du ikke kan komme**

**Mange spejder hilsner  
 Junior lederne**

**Afbud: Sanne Graversen 75816025 Mobil: 30266025**

## Aktivitetsplan for ulve efterår 2011

Tirsdag	23-aug	Fælles opstart
Tirsdag	30-aug	Fuldmånemøde - Billeder fra sommerlejr
Tirsdag	06-sep	Kniv og økse og førstehjælp
Tirsdag	13-sep	Kniv og økse og førstehjælp
Tirsdag	20-sep	Kniv og økse og førstehjælp
Fre-lør-søn	23-25 sep	Familie weekend i Vork Bakker
Tirsdag	27-sep	Intet møde
Tirsdag	04-okt	Fuldmånemøde Optagelse
Tirsdag	11-okt	Stjerneløb
Tirsdag	18-okt	Ingen møde Efterårsferie
Tirsdag	25-okt	Bålmad
Tirsdag	01-nov	Mad på trangia
Tirsdag	08-nov	Natur mærke
Tirsdag	15-nov	Natur mærke
Tirsdag	22-nov	Fuldmånemøde
Tirsdag	29-nov	Natur mærke
Tirsdag	06-dec	Juleafslutning
Tirsdag	10-jan	Øve til nytårsparade
Søndag	15-jan	Nytårsparade
Tirsdag	17-jan	Intet møde

Møderne er fra 18.30 -20.00 ved Spejderhuset i Ekkodalen.-  
Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej  
Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet. Afbud kan ske til en af lederne.

Med spejderhilsen

Christian Sørensen	28 91 28 88
Birgitte Simonsen	29 64 11 54
Christian H. Rasmussen	29 70 77 87
Conny Jakobsen	22 14 04 67
Tina Hougaard	28 78 20 74

## Program for bæverne – 2. halvår 2011

DAG	DATO	AKTIVITET	ANSVARLIG
TIRSDAG	23. AUGUST	FÆLLES OPSTART	FÆLLES
TIRSDAG	30. AUGUST	NATUR BINGO	MARIANNE
TIRSDAG	6. SEPTEMBER	MÅSKE BESØG I KIRKEN INFO KOMMER SENERE	MARIANNE
TIRSDAG	13. SEPTEMBER	BÅL	MARIANNE
TIRSDAG	20. SEPTEMBER	FØRSTEHÆLP	MARIANNE
LØR/SØN	24.-25. SEPTEMBER	FAMILIE WEEKEND INFO KOMMER SENERE	MARIANNE
TIRSDAG	27. SEPTEMBER	INTET MØDE PGA FAMILIE WEEKENDEN	
TIRSDAG	4. OKTOBER	LØB	MARIANNE
TIRSDAG	11. OKTOBER	BÅL	MARIANNE
TIRSDAG	18. OKTOBER	INTET MØDE PGA EFTERÅRSFERIEN	
TIRSDAG	25. OKTOBER	MÆRKE	MARIANNE
TIRSDAG	1. NOVEMBER	MÆRKE	MARIANNE
TIRSDAG	8. NOVEMBER	MÆRKE	MARIANNE
TIRSDAG	15. NOVEMBER	FUGLEMAD	MARIANNE
FRE/LØR	18.-19. NOVEMBER	JULEMARKED	
TIRSDAG	22. NOVEMBER	LØB	MARIANNE
TIRSDAG	29. NOVEMBER	BÅL	MARIANNE
TIRSDAG	6. DECEMBER	JULEAFSLUTNING	MARIANNE
TIRSDAG	10. JANUAR	OPSTART EFTER JULEFERIE	MARIANNE
SØNDAG	15. JANUAR	NYTÅRSPARADE	FÆLLES

Husk ALTID at være klædt på til udendørs aktiviteter. Forældre skal parkere på asfaltvejene; Viemosevej eller Bybækvej.

Møderne er fra 17:00 til 18:30, hvis ikke andet bliver oplyst til samtlige forældre.

Afbud meddeles til Marianne på:

E-mail: [mannemuz@hotmail.com](mailto:mannemuz@hotmail.com)

Tlf. eller sms: 28 69 00 54

Mange spejderhilsner  
Bæverlederne

# Tank billigt og støt KFUM Spejderne i Bredballe



Du kan støtte KFUM Spejderne i Bredballe, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de



6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.

Kontakt KFUM Spejderne og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

## Bredballe Gruppe , lederplan , august 2011

BÆVERE	ULVE	JUNIOR	TROP
<b>Marianne</b>	<b>Christian S.</b>	<b>Sanne</b>	<b>Sten</b>
Bodil	Birgitte	Mikkel	Lars
Camilla/Jacob	Conny	Frank	Thorsten
Pernille/Birgit/ Anne Louise	Tina	Jørn	Kristian
	Christian H	Bo	Marianne
	Ole	Pia	Susanne
		Lise	

Førstnævnte for hver enhed fungerer som enhedsleder.

Kontakt information for lederne findes på Bredballe Gruppens hjemmeside  
[www.spejdernet.dk/bredballe](http://www.spejdernet.dk/bredballe)

Gruppeleder

Karsten Mikkelsen  
Tlf. 21755204  
km@jolly-tex.dk



Fanebærerne fra Grydefesten i juni