

# Grøn·Sagen



Åh,  
at være  
på lejr!

Stor reportage  
fra Spejdernes Lejr 2012

**Læs også om:**

- ◆ Bæver- og Ulvelejr
- ◆ Charlotte gik 100 km  
– på 24 timer
- ◆ Årets julemarked  
og juletræssalg
- ◆ Familietræf i Æbleskoven
- ◆ Ny seniorgruppe  
og meget mere

# Grib chancen, når den byder sig



## En klog tanke på tærsklen til en ny sæson

*Af Charlotte Søholm  
Patroljeleder i spejdertroppen*

Hvor meget fylder 35.000 mennesker på lejr egentlig? Det fik jeg mulighed for at se på Spejdernes Lejr 2012.

Jeg har længe ønsket mig at komme op i en helikopter, og da muligheden bød sig på lejren, tog jeg den og kom op og så, hvor meget vi egentlig fyldte. Jeg var lidt nervøs, fordi jeg lige havde fået at vide, at en helikopter var landet på næsen dagen før og var blevet smadret, så jeg skulle i stedet flyve i en lille rød helikopter. Jeg fandt vores egen lejr, mens jeg var deroppe. Det gav et helt kick at se, at man er en del af noget så stort. Det var en fed og meget spændende oplevelse, og helt klart noget jeg synes, andre også skal gribe chancen for at opleve.

I det hele taget – hvis der er noget, du brænder for, så gå efter det!  
Hvem ved hvornår, hvis overhovedet, chancen byder sig igen?

# Skygge for den bagende sol



## Nyt fra grupperådsformanden

*Af Hanne M. Damm*

*Formand for grupperådet*

Sommeren går snart på hæld, og forhåbentlig kan mange spejdere fra Bredballe Gruppe tænke tilbage på en dejlig sommer. Cirka 50 deltagere fra gruppen deltog i Spejdernes Lejr i Holstebro – den største spejderlejr i Danmark nogensinde med op mod 35.000 deltagere. Jeg ved fra nogle af deltagerne, at det var en helt fantastisk og enestående oplevelse.

Jeg besøgte selv lejren, og var meget imponeret over det kæmpe projekt. Bredballe Gruppens del af lejren var også meget vellykket – blandt andet kunne jeg glæde mig over at se det nye mastesejl i brug! Den dag gav det en fantastisk skygge for den bagende sol, og på regnvejrsdage vil det give ly for regnen.

Den enkelte gruppe skulle selv bestemme, om de yngste spejdere skulle deltage i Spejdernes Lejr. I Bredballe Gruppe havde vi besluttet, at det kun var de største, altså Junior og Trop, som skulle deltage. Vi mente ikke, at Bævere og Ulve ville få tilstrækkeligt meget ud af en lejr med 35.000 deltagere. Og også efter at have besøgt lejren tror jeg, at det var en fornuftig beslutning. Bæverne og ulvene har så været på deres egen sommerlejr, som også var en god oplevelse.

Jeg håber, at mange af jer har lyst til at komme med på familiedag lørdag den 29. september i Æbleskoven, som der står mere om på bagsiden af bladet. Vi har i år valgt at ændre konceptet fra det traditionelle weekend-arrangement til en enkelt dag, hvor spejdere med familie kan komme og være med til forskellige spejderaktiviteter. Det er sjovt for spejderne, når forældre og søskende får en idé om, hvad det er, spejderne egentlig laver – derfor håber vi på stor opbakning!

# En cykelslange kan blive meeeeeeeget lang

## Rapport fra sommerens Bæver- og Ulvelejr

*Af Birgitte Simonsen*

*Bæverleder*

I weekenden 22.-24. juni drog vi af sted på Bæver- og Ulvelejr ved Hedensted. Årets tema var "olympiske lege" – og allerede på vejen satte sporten sit præg: Nogle af os kom på orienteringsløb med bil, da vi



skulle finde vej til hytten, men vi fandt den da!

Senge blev rettet, og telte slået op. Puuha! Det er ikke altid let uden mor og far, men naturligvis lykkedes det. Og efter alt det hurlumhej

var lederne gået totalt helt fra snøvsen, så det blev en "omvendt weekend". Vi startede med at få morgenmad til aftensmad fredag aften og fik frokost lørdag morgen, da vi stod op og så videre...

Så gik det ellers løs med de olympiske (spejder)lege. Der blev trukket stridsvogne og kastet med slynge til måls, og ikke mindst fik spejderne

vist, hvad de var gjort af, da de skulle vise, hvor langt en cykelslange kunne strææækkkes.

Med det bedste, også for os andre voksne, som så på, var, da Christian Sørensen, Christian Rasmussen, Niels og Ole stillede op til lagkagekast. Det var kosteligt.

Da det var sankthans, havde vi naturligvis forberedt et bål og en heks, som mindede meget om Tina (ja, det var altså Christian og Henriks indfald). Hun blev sendt af sted med hyl og skrig, så nu ved I, hvorfor Tina ikke er hos spejderne mere; hun sidder vist nok et sted i Tyskland, selv om nogen siger, de har set hende i Bredballe.



Vi sang og ristede lidt skumfiduser, men trætte, det var vi, og det var dejligt at komme i seng.

Søndag var vejret ikke med os, så oprydningen foregik i regnvejr, og det er surt at slå telt ned i regnvejr. Heldigvis kom en masse forældre og gav en hånd med ved oprydningen. Det skal I have tak for.

Også en særlig tak til de forældre, som kom og hjalp os i løbet af weekenden. Det har heldigvis også kastet en ny bæverassistent af sig, Henrik, som jeg også hermed vil sige velkommen til.

Tak for en dejlig lejr og for, at vi måtte låne jeres børn.

# Vores jule- marked gi'r både penge og god PR

**Vi tæller ned til  
årets julemarked  
23. og 24. november**

*Af Krista Larsen  
En af de "stedsegrønne"  
spejdere*

KFUM-Spejderne i  
Bredballe gentager  
succesen og afholder for

17. år i træk julemarked i Bredballe Missionshus. I år falder markedet på fredag 23. og lørdag 24. november.

Overskuddet fra julemarkedet giver et pænt tilskud til Bredballe Gruppe. Det er for mange familier blevet tradition, at julens forberedelser begynder ved spejdernes julemarked, og der er således en stor PR-værdi i at fastholde julemarkedet, da rigtig mange mennesker lægger vejen forbi.

Som alt andet laver julemarkedet ikke sig selv. Der sidder en gruppe af "stedsegrønne" (tidligere grupperådsmedlemmer, ledere og



spejderforældre) og nuværende spejderforældre, som i meget hyggeligt fællesskab arrangerer de forskellige aktiviteter.

En af de aktiviteter, der kræver en del forberedelse, er vores salgsbod, hvor der sælges hjemmelavet julepynt, engle, nisser og en hel masse mere, som endnu ikke er produceret.

Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, og til at være med i et meget hyggeligt fællesskab, er du meget velkommen til at møde op på nedenstående datoer, hvor der vil blive produceret efter bedste evne. Hvis du ikke lige synes, at du har store kreative gener, så mød op alligevel, da der er masser af andre opgaver, der skal løses.

Har du ikke mulighed for at møde op på nedenstående datoer, er du også velkommen til at lave ting hjemme.

Tirsdag 4. september kl. 19	Aase Jørgensen, Humlevangen 2
Søndag 28. oktober kl. 19	Spejderhytten, Ekkodalen
Mandag 19. november kl. 19	Spejderhytten, Ekkodalen: Kransebinding

Yderligere oplysninger kan fås hos mig –  
bare send en mail til [krista@profibermail.dk](mailto:krista@profibermail.dk).

## **Efterlysning: Gaver til TOMBOLA**

**I forbindelse med afholdelse af KFUM-Spejdernes julemarked i november vil vi meget gerne modtage gaver fra forældre, som kan bruges ved tombolaen. Det kan evt. være gaver fra virksomheden, man er ansat i, eller fra andre kontakter, man har.**

**Gaverne modtages med tak ved spejdermøderne indtil 13. november 2012.**

# Glade mennesker med sorte tæer



## Nyt fra gruppelederen

*Af Susanne Herrmann*

*herrmann.susanne@gmail.com | ☎ 42 18 04 89*

For mange år siden var jeg KFUK-pigespejder i Odense. Så det glædede mig, da min søn, Mikkel K, startede som bæver i Bredballe Gruppe i 1. klasse – nu går han i 7. Han har været væk fra troppen et års tid for at spille kids volley. Nu er han tilbage som spejder. Min datter Carina startede som tropspejder for 3+ år siden og har allerede været på lederkurserne Roland 1 og 2. Det har altid været en fornøjelse at få hende hjem fra disse ture. Det er hver gang tydeligt at se, at hun er vokset og er fyldt op af oplevelser, venskaber og erfaringer. Efter at et år på efterskole er hun nu også tilbage i troppen. Mikkel og Carina deltog i årets store spejderlejr og havde en fantastisk oplevelse.

Som forælder har det altid været hyggeligt at komme ned til spejderhuset med børnene, at deltage på familielejren i Bork, være til nytårsparade, grille ved sommerfesten og sælge juletræer. Der er altid glade børn og muntre voksne til stede, når spejderne er i gang. Den glæde fik mig til at melde mig som juniorassistent for et par år siden. Et studie, som selvfølgelig lå om tirsdagen, satte desværre spejderarbejdet lidt på sidelinjen et års tid.

Men siden februar har jeg så været gruppeleder, godt assisteret af Bo Genefke og min forgænger som gruppeleder, Karsten Mikkelsen. Vi har fordelt opgaverne, så Bo har kontakten til spejderne (da han er juniorassistent), Karsten står for nyt-spejderhus-projektet, og jeg står for det administrative arbejde, samarbejde på tværs i korpset, ledermøder, overordnet planlægning for gruppen med videre.



## **Årets gang i spejdergruppen**

Troppen har haft et forrygende forår – spejderne har været på kuldetur, på forlejr til Spejdernes Lejr, til DM i spejder, til landsmøde i Vingsted, på 100 km-tur (kun én gennemførte). Spejdernes Lejr i Holstebro var nok årets største oplevelse. 50 spejdere og ledere fra Bredballe var med. Juniorerne var med på Spejdernes Lejr i Holstebro, mens bæverne og ulvene tog på en sjov sommerlejr til Hedensted.

Vi besøgte gruppen på Spejdernes Lejr og fornemmede en enestående oplevelse af samhørighed, røg, glade mennesker med sorte tæer, nye og gamle venskaber, der voksede, drillende bemærkninger, duften af kanel, lyden af økser i tørt træ. Bålene var dejligt store samtalekøkkener, og snakken gik lystigt, mens duften bredte sig. Under gruppens nye store mastesejl er der altid er plads til en til.

Gruppen er vokset sig stor, og i efteråret får vi en ny spejderenhed for de store spejdere: Seniorgruppen for spejdere fra 9. klasse og opefter. Enhedsleder Thorsten Hougaard skriver lidt om seniorgruppen i bladet.

## **Farvel til fem gode ledere**

Desværre må vi sige farvel til fem garvede ledere: Det er Tina Hougaard fra ulvene, Sanne Graversen, Frank Olesen og Pia Bojsen fra juniorgruppen og Sten Fähnø Thomsen, som været ulve-, junior-, trop- og gruppeleder (og forsanger ☺). Alle spejderledere har været med til at give spejderne en fantastisk platform at udvikle sig på. De har været beredte og har med deres iver, engagement, tålmodighed, positivitet, indlevelse, handlingsparathed og spejderånd givet mange gode oplevelser og erfaringer videre.

Det er derfor med en tåre i øjet, at vi siger farvel og tak for denne gang. Vi håber, vi ses igen en anden gang. Heldigvis har de fem lovet, at vi godt må ringe, hvis vi har brug for en hånd til et større spejderarrangement – tusind tak for det – det får vi nok brug for!

Og – hvis der er nogen, som går og har lyst til at prøve kræfter som ledere, skal I bare sige til. Vi er i dag 80 spejdere og 17 ledere, både erfarne og uerfarne, og vi kan sagtens bruge flere.

# Pas på – det bliver halsbrækkende



## Bredballe Gruppe har fået en ny seniortrop

*Af Thorsten Hougaard  
Seniorleder*

Her i efteråret er Bredballe Gruppe i den heldige situation, at vi igen skal have en seniortrop. Det er ellers en del år siden, der sidst er set seniorer i Ekkodalen. Seniortroppen og seniorarbejdet henvender sig som udgangspunkt til spejdere, der går i 9. klasse eller mere.

Seniorspejderen har typisk fungeret som patruljeleder eller patruljeassistent og har med stor sandsynlighed deltaget i korpsets uddannelsessystem. Så seniorerne er habile spejdere – og det vil afspejle sig i deres program! Det bliver udarbejdet i fællesskab med seniorspejderne og vil afspejle, hvad seniortroppen har lyst til og mod på! Det er seniortroppens første opgave at lægge program. Det er aftalt, at seniorerne skal komme i Ekkodalen onsdage og enkelte tirsdage.

Vi har i den kommende seniortrop været heldige at få tilgang af en erfaren leder – Peter Jensen. Peter fungerer som seniorassistent, og medbringer mange nye og gode ideer: En hel del af dem er halsbrækkende på den gode måde 😊. Jeg glæder mig meget til arbejdet med de kommende seniorer og kan allerede nu mærke, at der er meget god energi omkring den kommende trop.

Det er vores håb, at vi på sigt kan støtte de andre enheder i Bredballe Gruppe med natløb og lignende, og at vi kan blive ved med at samles til fantastiske og gode spejderoplevelser!

**Kontakt: Thorsten ☎ 23 31 63 75 | Peter ☎ 20 64 31 16**

Lige før målet...



**“Peter, kan du osse se løverne?”**

**Gå 100 kilometer på 24 timer! Det må være den ultimative spejderudfordring. Charlotte Søholm gik med, da Lovring Distrikt indbød til den lange vandretur 8.-9. juni. 20 spejdere travede af sted fra Lund fredag klokken 19 – kun to nåede i mål et døgn senere. Læs Charlottes beretning på de følgende sider →**

*Af Charlotte Søholm, patruljeleder i spejdertroppen*

Gå 100 kilometer på 24 timer, helt frivilligt? Jeg fik lyst til at prøve den lange vandring, da vi gik 50 km med spejdergruppen, så da jeg fik chancen, skulle jeg selvfølgelig med. Til noget så ekstremt er det godt at have nogle venner med, så jeg inviterede Joakim, Søren og min storebror Daniel med.

Vi gik en øvetur på 30 km 14 dage før selve 100 km-turen, og den tur arrangerede vi selv i Bredballe Gruppe. Den tur foregik i bagende sol, og solen havde nær slået os ud den dag, og selvom 30 var hårdt nok, havde jeg altså sat mig i hovedet, at jeg ville gå 100 km.



**Fire fra Bredballe Gruppe – klar til start**

Så kom dagen, hvor vi skulle gå de 100 km. Vi mødtes ved spejderhytten i Lund ved Horsens og gik af sted klokken 19. Jeg kendte i forvejen en del og startede ud med en gruppe på 10-11 stykker, jeg kendte. I alt var vi cirka 20, der ville gå 100 km. I starten var der meget at snakke om, og benene havde det fint, så der var ingen problemer. Vi vandrede i området mellem Lund og Silkeborg.

Problemerne begyndte faktisk først at komme efter de 30 km om aftenen og ud på natten, hvor vi gik rundt ad en gammel jernbanerute. Stierne lignede hinanden, og det eneste, vi havde at kigge på, var træer og køer og flere træer. Heldigvis var der checkpoints for hver 4. eller 8. km, hvor man kunne få forfriskninger. Hvilepauser holdt vi ikke mange af, for så syrede benene til, og det blev svært at komme i gang igen.

Efterhånden mistede vi tidsfornemmelsen. Kroppen slog over på automatik, og vi følte, at vi gik rundt som zombier og indimellem så vi

også syner – jeg så for eksempel antiloper og ulve på marken, og der gik løver rundt om benene på mig! Min krop begyndte at brokke sig og bad mig om at stoppe – men jeg havde jo altså sat mig i hovedet, at jeg VILLE gå de 100 og ikke komme hjem med mindre. Til sidst var mine fødder helt lammede, et slående bevis på, at jeg ikke er vant til at gå så meget til dagligt. En i gruppen fik skubbet hoften af led. Ham gik jeg og støttede nogle kilometer – ved ikke hvor længe – men det føltes LANGT – indtil jeg ikke selv kunne mere på grund af knæproblemer.

Vi fortsatte med at gå og gå og gå efter de små pile, der var sat op til os. Da vi hørte, at nogle af dem bag os var stoppet for dagen og var blevet kørt til sovestedet, følte vi os lidt seje. Men vi havde stadig en del kilometer foran os. Vi kom til overnattingsstedet ca. kl. 5. Der gik noget tid, før vi gik i seng. Der var en irriterende dame, der med skinger stemme kom ind og skrålede cirka ved halv syv-tiden eller tidligere for at kalde os til morgenmad. Vi sov videre og gik dermed glip af morgenmaden. Lidt senere ringede vores egne alarmer, og jeg var rimeligt frisk, selvom jeg havde ondt i benene. Da vi vågnede, gav en del fra min gruppe op på grund af smerter, så jeg fortsatte kun med Peter, som jeg ikke kendte på forhånd, men også var gået med dagen før. Vi var opsat på at gennemføre det hele. Det eneste, vi havde af ny energi, var fra en krydderbolle, som vi tog i hånden, da vi gik. Ruten var meget smuk i starten, med mange blomster. Vi havde mange gode samtaler, men emnerne slap op, og tavsheden betød, at jeg fokuserede mere på smerterne og hvor ondt det egentlig gjorde. Jeg var meget taknemmelig for, at Peter gik med, for jeg var nok blevet nødt til at stoppe, hvis ikke vi havde været to til at snakke og tage tankerne fra benene, for det var psykisk hårdt at gå så langt.

De sidste kilometer var jeg ved at besvime af afkræftelse. På et tidspunkt fik vi følge af en bil, der spillede musik, som kunne aflede vores tanker lidt. Ved målet stod min far, og så løb Peter og jeg i mål, og vi var begge meget glade for, at vi havde gennemført som de eneste. Vi fik krammere af alle arrangørerne. Og mange af dem, der havde givet op, var stadig i lejren og roste os. Jeg var meget stolt af mig selv.

# Da lejr-debutanten tog på rejse til Rygsækstrup



**Spejdernes Lejr 2012 –  
indtryk op- og indsamlet af "en grupperod"**

*Af Marie Genefke, medlem af grupperådet*

## **Kære mor og far**

*Vi sover i telt og det er koldt. Maden er træls og lokummerne lugter  
Send flere penge. Kærlig hilsen Marie...*

Sådan var mit indtryk af spejderlejre i almindelighed, da jeg som civilt grupperådsmedlem mødte op ved bussen på Vejle Station lørdag 21. juli for at ta' på lejr sammen med mine to juniorer. Bo, som er far til vores juniorer og en af vores frivillige ledere i gruppen, var kørt i forvejen for at give en hånd med til de ledere, der havde været i gang i Holstebro længe. Stationen var fuld af glade spejdere fra hele Vejle, og der var flere busser, der blev fyldt og dampede af. Endelig blev det vores tur.

Vi ramte lejren sidst på eftermiddagen, hvor vi blev afhentet af Thorsen, Torsten og Bo, som gelejdede os til vores lejrplads i Rygsækstrup, Spejderbæltets Kvarter. Samlingsteltet var rejst, og rundt om mig gik store og små i gang med at etablere lejrpladsen. Først med telte og siden pioneringsarbejde, så vi kunne få køkkenbord, arbejdsbord, indgangsportal og opvaskeplads med rindende varmt og koldt vand. Og selv om jeg kun havde hjulpet lidt til, var jeg træt, da jeg faldt om i vores telt og i løbet af natten fik aflivet min første fordom... det var faktisk ikke spor koldt.

Pioneringsarbejde tager lang tid på trods af, at vi har nogle dygtige spejdere, så der var rigeligt til søndagen også. De gik i gang efter morgenandagten.



Lejrens tema var **Vi møder hinanden – Vi forandrer verden – Jeg udvikler mig**. Og med udgangspunkt her blev der holdt morgenandagt hver morgen. Specielt den første andagt gjorde et stort indtryk på mig. Ud over de traditionelle elementer var der nemlig indlagt følgende lille opgave: "Opfind din egen gangart og gå så rundt mellem dine spejderkolleger. Når du møder en, hilser I på hinanden og bytter gangart." Og så begyndte det sjove... Monty Python har bestemt ikke levet forgæves... vi vandrede rundt mellem hinanden, til vi knap kunne stå på benene for bare grin, og der var mange gode. Én gik som en kylling, én red baglæns på en hest og så videre.

Pointen var, at hver gang vi møder et menneske, får vi noget med os; noget af det vil vi gerne have, og noget af det vil vi knap så gerne have, men vi får altid noget! En god tanke, synes jeg.

*/fortsættes*

Jeg talte med flere af vores spejdere sidst på lejren; blandt andet om det her med at møde hinanden:

Johan, trop:

*Super god lejr, og det er godt, at den har temaet: Vi møder hinanden, for på SEE20:10 mødte vi ikke hinanden. Det er godt med kvarters-dagen, hvor vi møder andre Vejle-spejdere. Og det er godt, at vi ser, hvor store forskelle der er på dem, der har det godt og skidt i verden.*

Mathias, junior:

*Den er stor, lejren. Det er første gang, jeg er på sådan en stor lejr. Det er helt anderledes og mærkeligt at se, hvordan de andre har lavet det i forhold til os. Vi har for eksempel lavet et vandtårn.*

Emma, trop:

*Det er rigtig sjov lejr, men også forvirrende, fordi den er så stor. Jeg har fået en masse nye venner, og det er sjovt møde en masse fra andre lande, de fleste kan forstå engelsk, så vi kan tale sammen. Det er ret sejt, at der er en fra Tjekkiet, der vist nok kommer her helt alene, Kvartersdagen var lidt svær i starten, fordi vi ikke kendte hinanden – det gik bedre efter "sommerferien" (frokostpausen, red.). Jeg kendte ikke nogen i min gruppe i forvejen, men det var dejligt, at det var danskere alle sammen. I aften skal vi til fest, jeg glæder mig helt vildt!*

Kvartersdagen... hvad var det nu for noget? Nu har både Johan og Emma nævnt den... Jo, altså – hver bydel (vi boede jo i Rygsækstrup) var inddelt i kvarterer. Som udgangspunkt svarede et kvarter til en kommune, og alle spejdere fra Vejle Kommune lå altså i Spejderbæltets Kvarter.







Torsdag var kvartersdag: en dag, hvor alle Vejle-spejdere skulle arbejde sammen på tværs og møde hinanden, og forhåbentlig både udvikle sig og forandre verden, bare en lille smule ☺

På vores kvartersdag skulle den lille by Solstrup gøres grønnere på en nærmere angivet tid. Det krævede, at alle byens virksomheder gjorde en indsats. Vi lærte om solceller, kraftværker og vindenergi, og man skulle en tur forbi universitetet og på sundhedskursus i løbet af processen. De ansatte i byens virksomheder var Vejle-spejdere, og "pingerne" i byen

var ledere fra de forskellige grupper. Man må konstatere, at Danmark er gået glip af flere store skuespillere – de er i dag frivillige ledere i Vejles spejdergrupper ☺

Tanja, trop:

*Kvartersdagen*

*startede med, at vi fik en snor med skilt på, hvor der stod, hvad vores arbejde var. Jeg var gartner. Vi skulle ud på virksomheden og møde vores patrulje,*



*som var 6-7 mennesker fra Vejle-området. Vi fik udleveret materialer og skulle så bygge en model af virksomhed og have med rundt... Så blev vi sendt ud på basisopgaver, og man fik klistermærker, når man havde bestået. Der var fx en sundhedsskole, en genbrugsplads og en vand-ting.*

*/fortsættes*

*Vi skulle vi ud og tjene solsikker (altså penge fra Solstrup), man fik 4 solsikker, hvis man var uddannet til arbejdet, mens ufaglærte fik max 2. Ellers kunne man ta på universitetet og blive miljøbevidste og lære om sol og varme og vind... En, der hed Bertel, gik rundt og solgte falske penge. Det var virkelig sjovt. Ved 16-tiden skulle alle lave et*



*rekordforsøg. Vi skulle lave en lille by, Solstrup, som var miljørigtig. Der var vindmøller ved husene og solpaneler, og der blev sorteret affald på genbrugsstationen. Til sidst blev vi fotograferet ved Vejlebroen. Vi blev rystet rigtig godt sammen i patruljerne, og vi hyggede os helt vildt. Jeg håber, jeg møder nogle af de andre i tropsnetværket igen.*

Ud over kvartersdagen var der et hav af andre aktiviteter, både nogle, man havde meldt sig hjemmefra, og nogle, hvor man bare kunne møde op. Hjemmefra var juniorerne for eksempel tilmeldt sejlads og en ridderprøve, men de prøvede også en flysimulator og en klatrevæg.

Mathias, junior:

*Det har været nogle gode aktiviteter, bortset fra ridderprøven, der var lidt lala. Det er fedt med frie aktiviteter, hvor vi selv kan vælge. Jeg har været på klatrevæggen, men det gik ikke så godt. Jeg har også set på flysimulatoren, men der var lang kø.*

Marius, junior:

*Den aktivitet, jeg bedst har kunnet lide indtil videre, var ridderprøven og sejlturen. Sejlturen var hyggelig...*

Esther, junior:

*Juniorerne var ude at sejle onsdag. Det var irriterende, fordi der ikke var nogen blæst, og vi skulle bruge sejl. Men det havde været rigtig sjovt hvis der var mere vind.*



Markus, ulv:

*Det er en sjov lejr, vi var på ridderøvelse. Først skulle vi ind i en labyrint, hvor man skulle finde mindst tre guldklumper, og så var der magiske våben og monstre derinde og en mand, der var klædt ud i pels og læder, som forskrækkede os. I skatten var der en slags pokal med magisk vand, der gjorde, at man levede i flere hundrede år. Det var ret sejt.*

Jens Peter, junior:

*Vi blev sat på den forkerte aktivitet – vi sejlede med små skibe, som man skulle være flere i, i stedet for kajak og sådan. Det er fedt, at der er en stor klatrevæg på 8 meter. Jeg kom helt op i toppen.*

Omar, junior:

*Flysimulatoren var god, jeg overlevede, men jeg landede ved at glide på næsen... men jeg har en seddel på, at jeg ikke døde.*

Der var generelt en god stemning på lejren, og man hyggede sig...

juniorerne havde dog enkelte klagepunkter:

*/fortsættes*

Marius, junior:

*Det er bare nederen, at vi skal i seng så tidligt og op så tidligt, og det er nederen, at der er inspektion.*

Omar, junior:

*Det er nederen at vi skal tidligt i seng, og at de store altid larmer, når de kommer tilbage om aftenen. Jeg synes, der skulle være en ordentlig fest for os, hvor vi også måtte være længe oppe – til kl. 11.*

Adam, junior:

*... og vi må ikke være med til Hitman...*

Ja, vel var der inspektion, og vel skulle de tidligt i seng, men det gik jo i den sidste ende alligevel... måske på grund af morgensangen, som Niels leverede hver morgen præcis kl. 7.00 iført bålwok og gummipløkhammer. Han sang både vægtervers og "Se den lille kattekilling". Selv nabogruppen blev vækket af hans blide røst. Vi fik dog klager den morgen, han diverterede med "Når jeg ser et rødt flag smælde".



Hvad mangler jeg... nå, jo Adam nævnte noget om Hitman...

Jeg lader Søren fra troppen fortælle:

*Hitman er et spil, der går ud på at finde*

*nogen mennesker. Vi får udleveret et armbånd, som vi skal bære synligt under hele runden. Når man er tilmeldt, får man udleveret et "target" med oplysninger og et billede af den person, man skal finde. Når man har fundet ham, skal man inden for en radius af to meter af ham løfte hånden som pistol og skyde ham. Så går han ud af legen, og man overtager hans target. Man er også selv target.*

*Vinderen er den person, der ender med at få sig selv som target. Spillet kører for alle i lejren, men i grupper. Der er cirka 60 i vores runde. Men det varierer fra 40 til 389 i en runde.*

*Det fede er, at man får mødt en masse mennesker og kommer rundt over det hele. Vi har været oppe i den anden ende af lejren. Jeg har skudt tre indtil videre. Det er god motion, jeg har vabler efter fridagen. Der var en, der lyste os i ansigtet, så vi ikke kunne følge vores offer. Spillet blev også spillet på en lejrfestival sidste år: Vinderen her havde malet sig i hovedet og sov under en bænk hele lejren!*

... Og så skal det lige tilføjes, at Søren faktisk blev den samlede vinder af Hitman på Spejdernes Lejr 2012 – TILLYKKE – og at jeg ikke har nogen af mine fordomme i behold:

Det var ikke koldt, maden var uovertruffen, og lokummerne lugtede ikke... nå, jo, jeg kunne stadig godt bruge flere penge!





# Lasagnen smagte bare SÅ godt

## Roland 2 på Flamstedcentret

*Af Jens Vestergaard F. Thomsen  
Tropspejder*

Jeg glædede mig til at komme på Roland 2-kursus, jeg havde glædet mig i lang tid, og jeg var stadig spændt. Spændt på, hvem det var, jeg skulle møde, hvem jeg skulle samarbejde med, og hvordan det var der, hvor vi skulle overnatte.

Vi ankom til Aalborg Station, hvor vi blev modtaget af lederne. Vi blev straks delt ind i patruljer, og jeg kom i patrulje sammen med 1 jyde, 2 københavnere (fra djævleøen) og tre fynboer – de blev drillet meget med, at de kom fra Fyn – kærlig ment.

Vi skulle gå fra stationen og ud til det sted, hvor vi skulle overnatte. I starten gik det rigtig godt, men senere fik jeg lidt ondt i benene, og bagagen var blevet tungere – sådan føltes det. Pludselig havde vi mistet orienteringen, så vi gik bare efter spejdersansen. Vi kom heldigvis

til den gård, hvor vi skulle sove, og her blev der serveret lasagne. Jeg har aldrig smagt en lasagne, der smagte SÅ godt!

Dagen efter gik vi videre og ankom til Flamstedcentret, som ligger midt ude i skoven. Her mødte vi dage med morgenvækning, instruktioner og

god mad. Det var så fedt! De dejlige mennesker, hele tiden var man sammen med dem – det var rigtig fedt. Instruktionerne var gode, jeg synes, jeg har fået så meget ud af dem. Vores patrulje-døgn skulle vi selv planlægge. Vi skulle lave et program og skrive til materialemændene, hvad vi skulle bruge, så ville vi få materialerne udleveret, ja, det var jo nemt nok. Da vi så havde gået hen til vores bestemmelsessted, fandt vi hurtigt ud af, hvad vi manglede: Foldespade, viskestykke, brunsæbe, de mest basale ting. Det husker jeg nok til en anden gang!

Det var et rigtig godt kursus, jeg fik mange nye venner, som jeg også snakkede med på Spejdernes Lejr. Jeg lærte ting, som jeg kan bruge til spejder, men også i min hverdag i skolen. Jeg fik et godt læs guldkorn.

## Klar, parat, juletræ

Selv om det stadig er sommer, er der nogle i Bredballe Gruppe, der allerede er begyndt at tænke på juleaktiviteterne. Igen i år vil spejderne sælge juletræer ved Bredballe Centret, og allerede i slutningen af august indgås de første aftaler om køb af juletræer ved producenterne. Og igen i år vil vi få brug for **hjælp** fra så mange forældre og spejdere som muligt. Der er en masse opgaver, der kræver mange frivillige hænder. Det drejer sig blandt andet om ...



- ★ Afhentning af træerne
- ★ Opstilling af hegn mm ved salgsarealet
- ★ Bemanding af salgsvagter
- ★ Udbringning af træer

I september vil vi udsende et informationsbrev, hvor vi fortæller lidt mere om de enkelte opgaver, og hvor der vil være mulighed for at tilmelde sig. Vi håber, at så mange som muligt vil byde ind på nogle af opgaverne, så vores tidsforbrug ved at ringe rundt kan minimeres.

# Vilde drømme og seje minder

- unge og  
gamle spejdere  
mødtes

## Med tropspejderne til Landsmøde 2012

*Af Tanja Binder-Christensen*

*Tropspejder indtil i sommer, nu seniorspejder*

Som noget nyt fik vi tropspejdere i år lov at komme med til KFUM-Spejdernes Landsmøde – korpsets "generalforsamling", der holdes hvert andet år. Denne gang foregik mødet 12. & 13. maj ude i Vingsted-centret, og derfor havde lederne besluttet, at vi skulle da cykle derud! Det var da også meget hyggeligt, hvis man ser bort fra den stride modvind og en mystisk pedal, der besluttede sig for at hoppe af...

Da vi langt om længe nåede frem, skyndte vi os ind til de andre unge spejdere. Vi fik nogle instruktioner om, hvad vores formål var, og om programmet for weekenden. Derefter blev vi delt ind i hold og gik ud på et løb, hvor vi øvede os på at blive bedre til at løse vores opgave på Landsmødet.



På en af posterne skulle vi tegne/skrive/male vores største spejderdrøm, putte drømmen i en kuvert og forsegle kuverten. Et andet sted interviewede vi folk om deres fedeste spejderoplevelser. På en tredje post fik vi fortalt nogle forskellige historier om ture og oplevelser, som havde gjort et indtryk. Disse oplevelser skulle den ene halvdel af os huske. Den anden halvdel skulle tage noter, og så skulle vi ellers genfortælle så meget så muligt. Jeg kan afsløre, at det var en smule svært at huske det hele uden noter.

Vores formål på Landsmødet var at hjælpe til med at gøre spejderarbejdet endnu sjovere, sejere, federe og bedre for os – og det skulle vi gøre ved at overbringe lederne fra hele landet vores drømme og ved at fungere som en slags ordførere senere på dagen. Efter frokost blev vi sendt ud i små hold på en eller to mand til nogle borde, der stod i mødelokalerne på centret. Rundt om bordene sad nogle glade ledere, som var klar til at dele ud af deres dejligste spejderminder og deres seneste succeser inden for spejderverdenen. Det var vildt spændende og inspirerende at snakke med dem, og de delte gladelig ud af alt muligt. Derefter rokerede vi tropspejdere bord og fortalte et nyt hold ledere om det tidligere bords oplevelser. Efter de snakke rokerede vi tilbage og overrakte lederne vores fine konvolut.

Om aftenen var der sjov underholdning, og bagefter hyggede vi spejdere os ved lejrbalet med varm kakao og kiks krydret med sang og sketches.

Den næste morgen skyndte vi os op til sukker med havregryn eller cornflakes og mælk. Bredballe Gruppe stod for morgenandagten, hvor alle landsmøde-deltagerne skulle gå i en ring inde i en stor sal. Så blev der læst nogle ord højt med temaet "Pilgrimsrejse", og der blev udleveret et stykke farvet papir til hver. Ordene skulle de så gå og tænke over. Til slut fik de hver et chokoladehjerter, som de skulle spise og føle vandre rundt i deres krop. Efterfølgende bød denne dag på aktiviteter for os. Vi var et smut i svømmehallen, spillede minigolf med bind for øjnene, klatrede højt op i et træ (det er mig på billedet!) og klarede da også lige en forhindringsbane som en flok ninjaer.

# Spejdertroppen, efterår 2012

**Normal mødetid er tirsdag 18.30-20.30.**

Møderne er ved Spejderhytten i Ekkodalen (hvis ikke andet er nævnt). Parkering skal ske på Viemosevej eller Bybækvej.

Vær klædt på til udendørs aktivitet, og medbring kniv (og lommelygte). Giv gerne besked til en leder, hvis du ikke kan komme.



DAG		AKTIVITETER	ANSVARLIG
<b>AUGUST</b>			
Tirsdag	21	Fælles start	
Søndag	26	Friluftsgudstjeneste ved Sognegården kl. 14-15.30	
Tirsdag	28	Tropmøde Hird mærket år 3	Kristian
<b>SEPTEMBER</b>			
Tirsdag	04	Tropmøde Hird mærket år 3	Kristian
Tirsdag	11	Tropmøde Hird mærket år 3	Kristian
Tirsdag	18	Patruljemøde / mærke	PL / PA
Tirsdag	25	Poseuddeling	Lars
Onsdag	26	Trop-netværk	
Lørdag	29	Familiedag i Æbleskoven - hele familien tager på tur!	
<b>OKTOBER</b>			
Tirsdag	02	Patruljemøde / mærke	PL / PA
Tirsdag	09	Patruljemøde / mærke	PL / PA
Tirsdag	16	Efterårsferie - intet møde	
Tirsdag	23	Fælles møde med Junior	Troppen
Fredag-lørdag	26-27	Hærvejstur	Mikkel
Tirsdag	30	Patruljemøde / mærke	PL/PA
Onsdag	31	Trop-netværk	
<b>Fortsættes næste side</b>			

<b>NOVEMBER</b>			
Tirsdag	06	Tropmøde	Marianne
Tirsdag	13	Fælles møde med Seniorerne	Seniorerne
Tirsdag	20	Lygtebomme + andet til julemarked	
Tirsdag	27	Tropmøde	
Onsdag	28	Trop-netværk	I Bredballe
<b>DECEMBER</b>			
Tirsdag	04	Juleafslutning	Lars
<b>JANUAR 2013</b>			
Tirsdag	08	Første møde i det nye år	
Onsdag	30	<i>Januarprogrammet kommer i næste nummer af Grøn-Sagen, men bemærk allerede nu: Trop-netværk</i>	

### **Tropstaben**

Kristian Appel	40 34 28 86
Marianne Christensen	28 69 00 54
Lars Sørensen	20 83 90 94
Mikkel Thorsen	40 81 60 40



# Juniorspejderne, efteråret 2012

**Juniorspejdernes møder holdes normalt tirsdag 18.30-20.00 i Spejderhuset ved Ekkodalen.**

Parkering skal ske på asfaltvejene:

Viemosevej eller Bybækvej.

Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet.



DAG		AKTIVITETER	ANSVARLIG
<b>AUGUST</b>			
Søndag	26	Friluftsgudstjeneste ved Birgith kl. 14-15.30 ved Sognegården	Niels
Tirsdag	28	Kort & Pionering	Bo & Jørn
<b>SEPTEMBER</b>			
Tirsdag	04	Kort & Pionering	Bo & Jørn
Tirsdag	11	Kort & Kompas, Pionering	Bo & Jørn
Tirsdag	18	Ulve/junior fællesmøde	Junior
Tirsdag	25	Kort & Kompas, Pionering	Bo & Jørn
Lørdag	29	Familielørdag for hele gruppen og forældre i Æbleskoven	Grupperådet
<b>Fortsættes næste side</b>			

<b>OKTOBER</b>			
Tirsdag	02	Intet møde	
Tirsdag	09	Bål, pander af forskellige materialer Bygge primi vægt	Bo & Jørn
Tirsdag	16	Intet møde - Efterårsferie	
Tirsdag	23	Junior/trop fællesmøde	Trop
Tirsdag	30	Bål, pander af forskellige materialer Bygge primi vægt	Bo & Jørn
<b>NOVEMBER</b>			
Tirsdag	06	Møde	
Tirsdag	13	Møde	
Tirsdag	20	Trop/senior fællesmøde	Senior
Fredag	23	Julemarked	De stedsegrønne
Lørdag	24	Julemarked	De stedsegrønne
Tirsdag	27	Møde	
<b>DECEMBER</b>			
Tirsdag	4	Sidste møde inden jul	
<b>JANUAR 2013</b>			
Tirsdag	8	Første møde efter juleferien	

### **Ved spørgsmål kontakt:**

Jørn: 50 50 65 77, Bo: 96 74 21 29 eller Ole: 60 47 92 78



# Ulve, efterår 2012

AUGUST		
Tirsdag	21	Fælles start efter sommerferien
Tirsdag	28	Bål
SEPTEMBER		
Tirsdag	04	Kniv/økse-bevis
Tirsdag	11	Kniv/økse-bevis
Tirsdag	18	Fælles møde med junior
Tirsdag	25	Fuldmånemøde
Lørdag	29	Familielørdag for spejdere og forældre i Æbleskoven.
OKTOBER		
Tirsdag	02	Intet møde
Tirsdag	09	Hulebygger
Tirsdag	16	Intet møde - efterårsferie
Tirsdag	23	Hulebygger
Tirsdag	30	Hulebygger
NOVEMBER		
Tirsdag	06	Hulebygger og mad
Tirsdag	13	Julenisser
Tirsdag	20	Fuldmånemøde
Fredag	23	Julemarked
Lørdag	24	Julemarked
Tirsdag	27	Bålhygge
DECEMBER		
Tirsdag	04	Afslutning og julebanko
JANUAR 2013		
Tirsdag	08	Start

**Møderne holdes  
18.30-20.00**

ved Spejderhuset  
i Ekkodalen.

Parkering skal ske  
på asfaltvejene:  
Viemosevej eller  
Bybækvej.

**Husk altid at  
være klædt på  
til udendørs  
aktivitet.**

Afbud kan ske til  
en af lederne.

## Ledere

Enhedsleder Christian Sørensen	28 91 28 88
Ulveassistent Conny	22 14 04 67
Ulveassistent Henrik Lüders	23 25 42 91
Ulveassistent Christian Rasmussen	29 70 77 87

# Bævere, efterår 2012

AUGUST		
Tirsdag	21	Fælles start kl. 18.00-19.30
Søndag	26	Friluftsgudstjeneste ved Birgith kl. 14.00-15.30, Sognegården
Tirsdag	28	Bål
SEPTEMBER		
Tirsdag	04	Mærke: Bæverdammen
Tirsdag	11	Mærke: Bæverdammen
Tirsdag	18	Mærke: Bæverdammen
Lørdag	29	Familiehygge for hele gruppen og forældre i Æbleskoven
OKTOBER		
Tirsdag	02	Intet møde
Tirsdag	09	Efterårstur i skoven
Tirsdag	16	Intet møde – efterårsferie
Tirsdag	23	Mærke: Kirke
Tirsdag	30	Mærke: Kirke
NOVEMBER		
Tirsdag	06	Mærke: Kirke
Tirsdag	13	Løb i skoven
Tirsdag	20	Bål
Fredag	23	Julemarked
Lørdag	24	Julemarked
Tirsdag	27	Aktiviteter i skoven
DECEMBER		
Tirsdag	04	Juleafslutning
JANUAR 2013		
Tirsdag	08	Første møde efter juleferien

## Bæverne mødes 17.00-18.30

ved spejderhuset i Ekkodalen. Sørg altid for at være **praktisk påklædt** til udeaktiviteter. Vi henstiller af hensyn til beboerne i området til, at man parkerer enten ved Bybækvej eller Viemosevej ved aflevering eller afhentning.

## Bæverleder

Birgitte Simonsen, Dyrehegnet 8,  
7120 Vejle Øst, 29 64 11 54

# Hele spejderfamilien tager en tur i Æbleskoven



Sæt **X** i kalenderen 29/9: Vi skaber en ny tradition

*Af Heidi Foldager*

*Medlem af grupperådet*

Det har gennem mange år været tradition, at Bredballes KFUM-Spejdere har inviteret til familieweekend. I år bliver det anderledes: Vi samles ikke længere en weekend, men en enkelt dag. MEN fortvivl ikke, det bliver stadig lige sjovt, spændende og informativt!

Traditionen tro vil dagen byde på forskellige spejder-aktiviteter, hygge og god mulighed for at snakke med spejderledere og repræsentanter for grupperådet. Det kan give både nye spejder-forældre og andre mulighed for at blive klogere på spejderlivet og få kendskab til, hvordan Bredballe Gruppe fungerer. Så tag din spejder i hånden, tag resten af familien med og nyd en dag i skønne omgivelser.



**Arrangementet holdes lørdag 29. september på Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, Daugaard Strand v/Vejle Fjord.**

Dagen vil byde på madpakker, spejderaktiviteter og bål – og hvis man ikke ved, hvad et mastesejl er, så bliver der mulighed for at blive klogere. Indbydelse med nærmere detaljer kommer snart, men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Du kan læse og se mere om Æbleskoven på [www.aebleskoven.dk](http://www.aebleskoven.dk).